



- Uitgangspunt:** Wil kinderen en jongeren van 4-16 jaar het evangelie van Jezus Christus op een herkenbare manier meegeven, zodat de blijde boodschap tot levensbrood wordt op hun levensweg. De Bijbelse verhalen zijn hierin leidend.
- Opzet:** Welkom – verhaal – verwerking
- Kenmerken:**
- Sluit los aan bij het Oecumenisch Leesrooster, in projecttijden wordt soms afgeweken
  - Geschreven voor kindernevendienst en jongerenwerk
  - Opedeeld in leeftijdscategorieën: 4-7 jaar, 8-10 jaar, 11-12 jaar en een jongerenpagina
  - Bevat theologische achtergrondinformatie voor leiding met persoonlijke verdiepingsvragen
  - Grote variatie in werkvormen (van knutselsuggesties tot (woord)puzzels)
  - Drie projecten per jaar: Kerstproject, Paasproject en Pinksterproject
  - Bevat ook spiegelverhalen
- Bijzonderheden:**
- Levert alles kant en klaar aan, ook werkbladen
  - Nadruk ligt op werkvormen waarbij papier nodig is
- Algemene info:**
- Herkomst: Stichting Vertel Het Maar (werkt samen met o.a. Stichting Opwekking en Timotheüs)
  - Abonnement: 4 nummers per jaar voor €110,- (Elk volgend abonnement €70,-)
  - Losse nummers: €35,-
  - Website: [www.vertelhetmaar.nl](http://www.vertelhetmaar.nl)



**methode  
voor kindernevendienst  
en zondagsschool**

**Vertel  
Het Maar!**

Jaargang 21 – nr. 2  
12 april tot en met 28 juni 2015

**Pictogrammen**

- De pictogrammen staan voor welk soort verwerking het is.
- Het schaartje betekent dat er wat gemaakt wordt.
- Het puzzelstukje is een vragen- en/of puzzelblad.
- De twee figuurtjes stralen iets van plezier uit en van samen. Vaak wordt met dit pictogram aangegeven dat het om een groepsgebeuren gaat. Samen spelen, maar ook gezamenlijk een knutselwerk maken.
- Bij het bordje is er wat te eten.
- De computer geeft aan waar je nog meer verwerkingen bij dit verhaal kunt vinden. Websites maar ook knutsel cd-roms.
- Bij de maskers kunnen kinderen zich proberen te verplaatsen in het verhaal door drama.
- De bijbel geeft aan dat de bijbel eraan te pas komt. Het samen lezen van en nadenken over het bijbelverhaal.
- De spreekwolkjes gaan over verwerkingen waarin je met elkaar in gesprek bent. Het kan ook samen bidden zijn.

**Leeftijdsaanwijding**

- De blokjes voor de pictogrammen geven een leeftijdsindicatie; net als bij de verhalen. Is het onderste blokje grijs dan is dit werkje geschikt voor de kleutergroep. Als het bovenste blokje grijs is, is het geschikt voor de oudste kinderen. Zijn alle blokjes grijs dan is het voor alle leeftijden geschikt, misschien met enige aanpassing. Kijk vooral zelf wat bij jouw groep past, wat je mogelijkheden zijn qua tijd en ruimte en wat de kinderen leuk vinden

**Vragen**  
Voor Rachab waren de twee verspreiders vreemdelingen, men soort asielzoekers. Zij wist dat deze mannen God dienden. Zij wilde die God ook beter leren kennen. Misschien kunnen wij ook mooie dingen ontdekken als wij met onze asielzoekers contact maken.

1. Hoe zou je medegevoeligen onder asielzoekers kunnen ontdekken?
2. Wie heeft er wel eens zo'n ontstekingsgedaan? Vertel.
3. Is het belangrijk medegevoeligen te ontdekken onder asielzoekers? Waarom?
4. Wat zou je voor hen kunnen betekenen, wat zou je voor hen kunnen doen?

Auteur: JAH

**Verwerkingen**

**Uit het raam**  
Het bouw uit het raam was een teken waaraan het volk Israël het huis van Rachab kon herkennen: daar woonde een medegevoeliger!

Je hebt nodig:

- Voor elk kind een kopie van werkblad 1
- Kleurmaterialen
- Scharen
- Prikkers en -matjes
- Lijn
- Voor elk kind een stukje rood touw of garen

Werkwijze:

- Kleur beide onderdelen en knip ze uit.
- Knip of prik langs de appels (let op: laat de streepjeslijn ongemoeid!).
- Vouw de ramen open over de streepjeslijn op elkaar.
- Doe lijn op de buitenste rand van de ramen vast en plak beide onderdelen uit het raam laten hangen, en met behulp van deze...
- plak met vensterkaarten.
- enz. ynkant van de kaart aan de onderkant van de kaart.
- vooraf uit en laat de...

**Geloof uit een onverwachte hoek**  
(Jozua 2)

Er zijn spionnen in Jericho. Ze onderzoeken hoe ze de stad het beste in kunnen nemen. Dan verwacht je niet dat een inwoner van de stad je zal helpen. Dan is daar toch Rachab. Ze verbijgt de spionnen en helpt ze om te ontsnappen. Want ze geloof in de God van Israël!

**Het rode koord**  
Langs het rode koord konden de spionnen ontsnappen en door het rode koord blijven ook Rachab en haar familie in leven als de stad wordt veroverd. Je ziet vragen die op zich niets met het verhaal te maken hebben, de oplossing van deze puzzel wel! Vul de goede antwoorden in en lees dan de woorden in de grijze vakjes langs het koord.

1. Italiaans gerecht met 'slerten'
2. een bereij oudwets woord voor 'mee eens!'
3. onder woord voor bomen waaraan vruchten zoals appels en peren groeien
4. tekening die je maakt voordat je een echte tekening maakt.
5. tentje van een marktlooper
6. onder woord voor 'bezoek'
7. deel van het onderbeen
8. wat over kan blijven van een genezen wond
9. onder woord voor 'deze dag'
10. boot waarmee mensen in nood geholpen kunnen worden
11. als je gelooft dat een klovertje vier geluk brengt, noem je dat.
12. daarmee zit je voet aan je been
13. hoopje aarde gemaakt door een mol

**Kronkelwoordzoeker**  
Je ziet woorden uit het verhaal. Ze staan in een bepaalde volgorde. Probeer die woorden in dezelfde volgorde in de woordzoeker op te zoeken. Streep ze door. De woorden staan achter elkaar en vormen samen een lange kronkel. Begin bij de pijl. Lees de overgebleven letters zoals je een boek leest. Ze maken samen nog twee woorden, wat lees je?

Jericho - spionnen - opdracht - onderdak - koning - oversteekplaatsen - eed - fortaan - bevel - poort - stadsmuur - venster

11 januari 2015 | Copyright VHM