



**kerk
in actie**

Hulp en perspectief voor
mensen zonder papieren

Even op adem komen

Volgens schattingen leven er in Nederland enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden.

Mensen zonder papieren mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing, zodat ze perspectief krijgen op hun leven. In het Wereldhuis Amsterdam krijgen mensen een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post of als er een medisch probleem is. "Mensen kunnen bij ons even op adem komen. Wij zijn er voor mensen zonder verblijfsvergunning, die uit onveilige landen buiten Europa komen. Of uit een onveilige situatie in een veilig land", zegt Geeske Hovingh, coördinator van Wereldhuis Amsterdam, een project van de protestantse diaconie aldaar.

Meer informatie:

kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden



"Vluchtelingen zijn vaak negatief in het nieuws. Maar als je ze leert kennen, ontdek je dat ze gewoon heel leuk zijn" - jongere die het Wereldhuis bezocht -

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

- laagdrempelige taallessen geven
- financiële ondersteuning voor levensonderhoud, juridische bijstand, tijdelijk onderdak
- ondersteuning van vreemdelingen in een detentiecentrum bij klachten over detentie-omstandigheden

Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 'Hulp ongedocumenteerden' of doneer online.

