



**kerk
in actie**

Nieuwe kansen voor Oegandese straatkinderen

Een beter leven voor Oegandese straatkinderen

Betty leefde vijf jaar in de Oegandese hoofdstad Kampala, waar ze haar kinderen op straat liet bedelen. Toen haar baby ernstig ziek werd, besepte ze dat het zo niet langer kon. Ze kwam in een opvangcentrum in Kampala terecht. Daar kreeg Betty hulp om met haar kinderen terug te keren naar haar geboortedorp.

Een sociaal werker begeleidde Betty om een nieuw bestaan op te bouwen. Ze kreeg materialen om daar haar eigen huis te bouwen op het erf bij haar familie. Ze leerde maïs, sorghum en cassave verbouwen en werd imker. Toen haar man de meisjes weer naar Kampala wilde meenemen, heeft ze hem boos weggestuurd. Ze heeft haar kinderen leren beschermen en biedt hen nu een betere toekomst. Ze krijgen onderwijs en gaan niet meer terug naar de straat!



"Dankzij het startpakket kon ik mijn eigen voedsel weer gaan verbouwen."

Betty

Helpt u mee om meer Oegandese straatkinderen een beter leven te bieden? Kijk voor meer informatie op:

kerkinactie.nl/straatkinderenoeganda

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

- 40 euro** = Opsporen van familie in het geboortedorp
- 80 euro** = Terugkeer van een kind naar het geboortedorp
- 225 euro** = Een kind opvangen in Kampala
- 330 euro** = Verzorger met kinderen leert zelfstandig leven opbouwen in geboortedorp

Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Oegandese straatkinderen.

