

“Wat ik nog verder wilde weten over meedoen met de Lutherse Synode (Q&A)

- *Wat is eigenlijk de taak van de Lutherse Synode in de Protestantse Kerk?*

Kort samengevat is dat:

Helpen dat de manier van leven en geloven zo als die in Lutherse gemeenten wordt beleefd of door mensen die zich door die traditie aangesproken voelen...

... dat die manier van leven en geloven in de Protestantse Kerk levend blijft, dat mensen ze kunnen vinden en proeven... kunnen ervaren of het iets voor hen is...

Dat kan in Lutherse gemeenten van de Protestantse Kerk zijn, maar ook in gemeenten die van origine Hervormd of Gereformeerd zijn, maar die graag iets van die sfeer van leven en geloven mee willen uitdragen...

Gemeenten en gemeenschappen ondersteunen en begeleiden, netwerken helpen vormen, support aanbieden, partnerschappen brokeren...
... voor al dat is er de Lutherse Synode in de Protestantse Kerk...

En ze doet dit werk in opdracht van de hele Protestantse Kerk, maar dan toegespitst op deze taak:

De Lutherse traditie te leven en in te brengen in het geheel van de kerk.

- ***Hoeveel tijd kost het?***

Dat hangt er altijd van af hoe diep je je wilt engageren in dit werk. Als Synode komen we twee keer per jaar bij elkaar op een Zaterdag, en één keer samen met kerkenraden uit het heleland (ook op een Zaterdag).

Daar tussenin zijn er werkgroepen en commissies die zich met specifieke taken bezig houden en elkaar tussentijds spreken, thema's uitwerken of anderszins deeltaken doen van waar we als Synode in het geheel voor verantwoordelijk zijn.

Alles bij elkaar ben je er minimaal zes dagen op jaarbasis mee bezig... Maar naar boven ben jij het die de grens bepaalt.

- ***Wat doe je als synode lid?***

Dat hangt er van af op welk gebied van het synodewerk je je al dan niet naast de twee jaarlijkse bijeenkomsten wilt engageren. Je kunt deel worden van een commissie die de buitenland contacten onderhoudt, of met gemeenten in gesprek zijn over hun toekomstperspectief, of je richten op de financiën van de synode, of de grote koers van de kerk als geheel en de vraag wat we er als Lutheranen specifiek in hebben bij te dragen.

- ***Waar zijn de vergaderingen?***
Dat is keer op keer anders. Meestal locaties midden in het land, Utrecht of omgeving.
- ***Wat moet ik hiervoor meebrengen?***
Je moet wel iets hebben of willen hebben met een Lutherse gemeenschap en met de manier hoe daar gemeenteleven werkt, hoe we met elkaar zoeken naar vormen van spiritualiteit en ons gedragen weten door een traditie die daarbij altijd al creatief is geweest, en muzikaal, en menselijk...
- ***Is er een leeftijdsgrens voor een synodelidmaatschap?***
Nee in principe niet,
- maar wij hopen dat zich vooral ook veel jonge mensen hiervoor zouden willen engageren.
En we zoeken mensen die midden in het leven staan even hard als mensen die vanuit enige levenservaring met de gemeenten mee zouden willen denken. We streven in ieder geval naar een verdeling van 40 20 40 in de synode. Dwz 40% vrouwen, 40% mannen en 20% jongeren... Omdat de Synode ook gaat over geldzaken en contracten etc is er wel een minimum leeftijd van 18 jaar (in september 2020).
- ***En hoe kun je je dan hiervoor beschikbaar stellen?***
Dat is eenvoudig:

Laat het de leden van je kerkenraad weten dat je je dit kunt voorstellen, en vraag hen je naam door te geven aan de Synodale Commissie.

- ***Wat kan ik er leren?***

Er valt van alles te leren bij de synode. In ieder geval over het kerkzijn in Nederland, over hoe anderen dat met hun leven verbinden, over hoe het in de toekomst zou kunnen gaan... En je wordt onderdeel van een netwerk van mensen die vanuit dezelfde motivatie leven als jij!

- ***Als ik kosten maak.....***

Reiskosten en andere kosten die je voor je synodewerk maakt worden natuurlijk vergoed.

- ***Ik ben nog maar net Luthers....***

Dan kan je over dat “Luthers zijn” juist veel leren in het werk als synodelid. En de synode heeft profijt bij een frisse “ik kom net kijken” blik! Ik doe altijd mee in de gemeente, maar ben nog geen lid...

Je zou wel bereid moeten zijn om dit Synodewerk, - als je gekozen wordt -, als “ambtsdrager” te doen.

Dat wil zeggen, dat je je dienst doet voor de gemeente en de kerk als geheel, en dat je daarvoor de zegen van de gemeenschap mee krijgt.

- ***Als ik niet in synode wil, of word verkozen. Kan ik ook op andere ook op ander manier landelijk bijdragen aan het (synode)werk?***

We kunnen iedereen gebruiken. De SC zou heel graag lutheranen oproepen om zich verkiesbaar of beschikbaar te stellen zodat we op diverse manieren mensen kunnen vragen voor landelijke taken.

Lees hierna: “Wind in de Zeilen” - het ‘beleidsplan’ van de Lutherse Synode voor de komende tijd

Heb je nog vragen die hier niet beantwoord zijn?
Mail dan met het secretariaat van de Lutherse Synode:
c.vanbeek@protestantsekerk.nl