

Als een meesterwerk – Tekst

(Hoe breed, hoe lang)

Tekst: Ria van Buuren / Laurens Post / Rineke de Wit

INTRO

Hoe breed, hoe lang, hoe hoog, hoe diep? (4x)

VERSE

1. Laten wij zingen een veelkleurig lied,
een lied van zijn grootheid en macht.
Zing in aanbidding, in één melodie,
ook in de duisterste nacht.

CHORUS

Als een meesterwerk heeft God Zijn kerk opgebouwd,
als een schitterend mozaïek,
valt het licht door de scherven, het lood en het hout:
Hij maakt ons één.

VERSE

2. Als we bij Hem zijn, dan komen we thuis.
Daar mag je zijn wie je bent.
God spreidt zijn armen zo liefdevol uit.
Hij heeft je altijd gekend.

CHORUS

Als een meesterwerk heeft God Zijn kerk opgebouwd,
als een schitterend mozaïek,
valt het licht door de scherven, het lood en het hout:
Hij maakt ons één.

VERSE

3. Maak ons bereid om met daad en met woord
Uw handen en voeten te zijn.
Dicht aan Uw hart geven wij liefde door
aan mensen om ons heen.

CHORUS

Als een meesterwerk heeft God Zijn kerk opgebouwd,
als een schitterend mozaïek,
valt het licht door de scherven, het lood en het hout:
Hij maakt ons één.

BRIDGE

Ik weet
hoe breed, hoe lang, hoe hoog, hoe diep (3x)
de liefde van Christus is!
Hoe breed, hoe lang, hoe hoog, hoe diep (3x)
de liefde van Christus is!

CHORUS

Als een meesterwerk heeft God Zijn kerk opgebouwd,
als een schitterend mozaïek,
valt het licht door de scherven, het lood en het hout:
Hij maakt ons één, Hij maakt ons één.