

## Een kerk als levend mozaïek – Tekst

Tekst: Egbert van der Stouw & Marcel den Dulk

---

1. Waar mensen in de Naam bijeen zijn bouwt de Heer zijn kerk.

Een kerk als levend lichaam, in de wereld aan het werk.

Een eenheid in verscheidenheid, veelkleurig, één geheel.

Een kerk als levend mozaïek, want vormen zijn er veel.

2. De leden van dit lichaam zijn elkaar tot hand en voet.

De Geest van God deelt gaven uit in alle overvloed.

In pijn en vreugde wordt gedeeld, wij zorgen voor elkaar.

De liefde is de bloedsomloop, maakt Christus openbaar.

3. Hij houdt het mozaïek bijeen, Hij werkt door Geest en Woord.

Zo wekt Hij ons tot leven en brengt goede vruchten voort.

Ons leven draagt zijn liefde uit. Waar liefde wordt gedeeld,

daar wordt al wat gebroken was door Christus weer geheeld.

