



**kerk
in actie**

School van onze dromen
biedt kinderen veiligheid

Veilige plek voor kwetsbare kinderen

Veel weeskinderen en kinderen met gezondheidsproblemen of een moeilijke thuissituatie in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten. De voorzieningen zijn er minimaal en personeel is onverschillig ten opzichte van de kinderen. Geen fijne omgeving voor kwetsbare kinderen om op te groeien.

In het stadje Vynnyky besloot men het over een andere boeg te gooien. De School van onze Dromen werd opgericht, een plek om kinderen betere kansen te geven in een veilige omgeving. Volwassenen gaan op een positieve manier met kinderen om, de kinderen doen er kennis op en leren sociale vaardigheden. Zo worden ze goed voorbereid op een toekomst in de maatschappij.



Daarnaast zet de school zich in om het speciaal onderwijs in internaten positief te veranderen. Personeelsleden worden toegerust in de zorg voor kwetsbare kinderen. Kinderen leren meer vertrouwen in zichzelf en anderen te krijgen en hun talenten te ontwikkelen. Alles is erop gericht om kwetsbare kinderen de zo nodige zorg, aandacht en liefde te geven.

Kom ook in actie en geef voor liefdevol onderwijs en veiligheid aan kwetsbare kinderen in Oekraïne! Helpt u mee?

kerkinactie.nl/kinderenoekraïne

"Ik noem het niet alleen een school, het is mijn thuis, waar ik word aangemoedigd om me verder te ontwikkelen."

Solomia, leerling school in Vynnyky

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

- Voor € 15,- kunnen 2 docenten een cursusdag pedagogiek volgen
- Voor € 65,- heeft een schoolklas een buitenschoolse projectdag in bv. een museum, waarbij alle lessen geïntegreerd rond één thema worden gegeven

Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kinderen Oekraïne of doneer online.

