

Speciaal om uw diaconie- of commissievergadering te openen: een bijbelstudie van 10-15 minuten met gespreksvragen

Wat geef je?

Jezus ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: 'Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.'

Marcus 12:41-44

1  Heet iedereen welkom en steek een kaars aan. De kaars staat voor de aanwezigheid van God die het Licht van de wereld wil zijn.

2  Laat iedereen in 3 minuten met zijn of haar buurman/-vrouw bespreken: Wat is armoede? Wanneer is iemand arm? Ken ik iemand die arm is?

3  Lees met elkaar de tekst hiernaast. U kunt Bijbels of kopieën gebruiken.

4  Bespreek 5 minuten in tweetallen of groepjes van drie:

- Wat gebeurt er precies in dit verhaal?
- Wat doet de arme weduwe en waarom is dat bijzonder?
- Waar spoort deze tekst ons toe aan?

5  Sluit af met het zingen of lezen van lied 992:1, 3 en 4 en blaas de kaars uit.



Achtergrond

Een quadrans was het muntje in het Romeinse Rijk met de minste waarde. Ons muntje van 1 cent, zeg maar. Het valt op dat Jezus niet de rijken of de weduwe aanspreekt over hun of haar geefgedrag, maar een boodschap heeft voor zijn leerlingen. Dat kunnen wij ook ter harte nemen. Jezus is totaal niet onder de indruk van het geld dat de rijken geven, die kunnen dat makkelijk missen. Hij laat zien dat het veel meer waarde heeft wat de vrouw geeft. Zij geeft al haar geld voor haar levensonderhoud weg. Let wel wat hier gebeurt: zoveel rijken rond de tempel en toch is daar die arme weduwe. Terwijl de opdracht aan de mensen toch is om voor de weduwen te zorgen!

Wat zegt dit verhaal ons? Hoe gaan wij als diaconie met ons geld om, wat geven we mee aan de mensen in onze gemeente? En wat zegt het ons dat ook in onze tijd de 'arme weduwe' nog bestaat?