



**kerk
in actie**

Opvang en scholing van
kwetsbare kinderen in Rwanda

Kinderen en verzorgers met hiv toekomst bieden

Clarisse en Jeanette uit Rwanda worden opgevoed door pleegmoeder Fortuné, omdat hun eigen moeders niet voor hen kunnen zorgen. Als Fortuné besmet blijkt te zijn met hiv, stort haar wereld in: hoe moet het met haar meiden? Fortuné blijft leven dankzij medicatie. Ze krijgt steun in de rug bij de opvoeding: met tijdelijke opvang, schooluniformen, opvoedadvies en een koe voor extra inkomsten.

Rose Gakwandi startte na de genocide van 1994 een opvangcentrum voor weeskinderen. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een stevige organisatie die ieder jaar 2400 kinderen (in gezinnen) met hiv een veilig thuis en toegang tot onderwijs biedt.

"Mama Rose' is onze beschermengel. Ze vangt mijn meiden altijd op als het nodig is. Dat is een grote opluchting."

Pleegmoeder Fortuné (en Clarisse)



Via sport en spel leren kinderen omgaan met hun ziekte, want ook als je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je.

Helpt u mee om meer kinderen een thuis en onderwijs te bieden?

www.kerkinactie.nl/kinderenrwanda



Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

- **34 euro:** schooluniform en lesmateriaal voor 1 jongere
- **42 euro:** kinderclub voor kinderen met hiv
- **169 euro:** zelfhulpgroep voor moeders met hiv

Uw gift is welkom via de collecte, op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. kinderen Rwanda of doneer online.