



Protestantse  
Kerk

Vindplaats van  
geloof, hoop en liefde

# Oog voor kinderen in pioniersplekken

Collecte  
Missionair Werk



# Kinderen horen er helemaal bij

In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk-zijn die aansluiten bij de omgeving en wat mensen - van jong tot oud - bezighoudt. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek om elkaar te ontmoeten in de wijk.

In Het Badhuis horen kinderen en jongeren er helemaal bij. Bij de kidsclub en BadhuisForYouth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. Deze pioniersplek wil een huiskamer voor de wijk zijn, waar men elkaar kan ontmoeten. De jonge generatie neemt hierbij een belangrijke plek in. Ze kunnen op verschillende momenten in de week chillen met hun vrienden en vriendinnen, spelen met de spelcomputer en snacken rond etenstijd. Tijdens de wekelijkse bijbelclub kunnen kinderen zingen, luisteren naar een verhaal, knutselen en samen een spel spelen. Naast alle gezellige activiteiten is er in de Zwijndrechtse pioniersplek ook tijd en ruimte voor persoonlijke gesprekken over levensvragen en zingeving.

Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk pioniersplekken in het hele land, zoals Het Badhuis in Zwijndrecht. Deze kerkplekken vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het Evangelie gedeeld wordt op een manier waar mensen zich in herkennen. Help je mee?

Meer informatie: [protestantsekerk.nl/collecterooster](http://protestantsekerk.nl/collecterooster).

Je gift is welkom via de collecte of op **NL 10 ABNA 0444 444 777**  
t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Missionair mei, of doneer online.



**Protestantse  
Kerk**

[protestantsekerk.nl](http://protestantsekerk.nl) | [info@protestantsekerk.nl](mailto:info@protestantsekerk.nl)

Foto's: Het Badhuis

Jaargang 21 nummer 2 | C022-6002

