



KERST
campagne

**kerk
in actie**

Een beter leven voor vluchtelingen-
kinderen in Griekenland

Vluchtelingenkinderen in Griekenland worden onmenselijk behandeld

Vluchtelingenkinderen in Griekenland maken mee wat geen enkel kind zou mogen meemaken. Daarom komen we in actie!

Op een opblaasvlot terug de zee op

Vluchtelingen die Griekenland proberen te bereiken maken een levensgevaarlijke reis. Ze krijgen te maken met honger en dorst, onveiligheid en uitputting. Soms raken ze onderweg hun familie kwijt. En bereiken ze eenmaal de kust, dan kan de rubberboot waarmee ze aankomen, zomaar meedogenloos teruggeduwd worden de zee op.

Uitzichtloos wachten

Lukt het hen wel in Griekenland aan te komen, dan wacht hen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. Mensen die hen willen helpen, riskeren een boete. Journalisten die over hun situatie schrijven, wordt de mond gesnoerd.

Dit kan zo niet langer!

Er móet iets gebeuren aan deze onmenselijke situatie van vluchtelingen in Griekenland. Daarom steunt Kerk in Actie kerken en organisaties die zich inzetten voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. En trekken we aan de bel bij de politiek in Nederland. Doe je mee?



Zo helpt Kerk in Actie

Op Lesbos steunen we partner Borderline die vluchtelingen na aankomst eerste hulp biedt, helpt bij het invullen van de benodigde formulieren, aanspreekpunt is bij vragen, kinderen en jongeren leerzame en ontspannende activiteiten biedt en woonruimte verzorgt voor kwetsbare vluchtelingengezinnen.

Kerk in Actie steunt de Grieks-Orthodoxe kerk die minderjarige vluchtelingen opvangt in meerdere opvanghuizen. Sommigen blijven er kort, anderen tot ze 18 jaar zijn. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en juridische hulp bij hun asielaanvraag. Ook helpt de kerk vluchtelingengezinnen met voedselpakketten en onderdak.



KIJKTIP | In november was het werk van onze partners in Griekenland te zien in het tv-programma 'Petrus in het land'. De uitzending is terug te zien via kerkinactie.nl/griekenland

Zo kun je helpen!

DONEER



Voor €42,-
kan Ilana (18)
uit Afghanistan
een maand
naar school



Voor €16,50
krijgt Asif (16)
uit Afghanistan
een maand
gezondheidszorg



Voor €19,-
krijgt het gezin
van Dunia (11) een
voedselpakket



Voor €42,-
kan Ibrahim (12)
uit Syrië een
maand lang
naar school

Je gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457,
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. vluchtelingenkinderen Griekenland

Geef vluchtelingenkinderen een stem!

Er móet iets gebeuren aan de onmenselijke situatie van vluchtelingen in Griekenland. We kunnen niet langer weggijken. Ook politici niet! Laten we dit onrecht daarom samen aanKAARTEN. Hoe? Door massaal een kaartje te sturen naar Den Haag. Dáár zitten de mensen die het verschil kunnen maken en een meedogenloze aanpak in een humaan beleid kunnen veranderen. Dus:

- Pak een kaart, met of zonder envelop
- Plak een postzegel
- Kijk op kerkinactie.nl/aankaarten voor het adres en wat je op de kaart kunt zetten.



KIJKTIP | In de vierdelige documentaire 'Viva l' Umanità' vertellen vluchtelingen en migranten in Europa hun verhalen over pushbacks, uitbuiting en het eindeloos wachten, en komen journalisten en mensen uit ngo's, kerken en politiek aan het woord die in actie komen. Data:

Zondag	25 december	2022
Zondag	1 januari	2023
Zondag	8 januari	2023
Zondag	15 januari	2023

NPO2, 22.50 uur