

december



**Protestantse gemeente
Charlois**



Colofon

Het Kerknieuws Charlois (KNC)
verschijnt maandelijks.

Jaarabonnement: € 25,- p/jaar
Incl. postbezorging: € 50,- p/jaar
Digitaal: € 10,- p/jaar

Betaling op rekeningnummer:
NL08 RABO 0373 728 204
t.n.v. PgRZ Prot. Wijkgem. Charlois
o.v.v. KNC + naam

Inleverdatum kopij: **za 24 dec**
Volgende KNC: wo 4 jan

Redactie: Dirk Oosthoek
Nelline Breukhoven
Thijmen Tiersma
Arend Ripping
Financiën: Anke Klaassen
Vormgeving: Arend Ripping
Bezorging: Thijmen Tiersma

Aanmelden & Kopij via:
✉ KNC@oudekerkcharlois.nl

Zoek de 

Ergens in deze KNC is een
duifje verstopt.

Inhoud

RUBRIEKEN

Redactioneel	3
Reilen & Zeilen	5
Column Wim	11
Dienen & Delen	12
Column Trix	25
Geloof & Muziek	31
Kringen	32
Omzien naar	34
Noorderlicht	35
Timotheüs	36
Het Anker	37
Thuis in Charlois	38

ARTIKELEN

De Pastorie Liefhebben is belang- rijker dan gelijk hebben	13
Preek van de 'Leek' En toch wordt het licht...	16
Kerst Wat betekent het voor jou?	18
Voorste rij Leny	21
Interview Verdriet & Hoop	26

OVERIG

Contactlijst	39
--------------	----



Beste lezer,

Dat het kerstfeest een feest van licht is, is niet uniek voor het Christelijk geloof. Ook Joden en Hindoes hebben hun lichtfeesten. Joden vieren hun Chanoeka ter herinnering van het wonder ten tijde van de inwijding van de Tweede Tempel van Jeruzalem (164 v. Chr.). Een kruikje koosjere olie was voldoende om acht dagen lang de menorah (kandelaar met zeven armen) brandende te houden. Lichtjes staan ook centraal bij Divali, het hindoe-feest waarbij de overwinning van het licht op de duisternis wordt gevierd.

Opvallend aan de timing van deze feesten is dat ze in de donkerste periode van het jaar plaatsvinden. Begrijpelijk ook, immers 'licht' is niet alleen een natuurkundig verschijnsel, maar staat ook symbool voor een werkelijkheid die je innerlijk kunt ervaren. Bijvoorbeeld door kennis van Jezus als 'het licht der wereld'.

Die laatste betekenis komt in deze KNC – die in het teken staat van advent en kerst – op gevarieerde manieren aan bod. Via de Preek van de 'leek' bijvoorbeeld. Daarin legt Harm Prins uit dat het visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde toegankelijk is geworden door een kindje in de stal dat ons steeds weer hoop en vertrouwen kan geven, ook in donkere tijden.

Van dat laatste getuigen het indrukwekkende interview met Martin Mulder, maar ook de bijdragen van verschillende gemeenteleden die ingaan op vragen over de betekenis van kerst voor hen. Zoals Dirk van der Sluis die aangeeft dat het licht van Jezus zijn houvast is en uitzicht biedt in alle duisternis.

Omzien naar elkaar en liefhebben zijn kernwoorden in de bijdrage van Bert Davelaar. Willen we vrede op aarde, dan zullen we de gezindheid van Jezus ons eigen moeten maken en de liefde voor de ander laten prevaleren boven ons eigen gelijk.

Wil je meer te weten komen over Leny de Ruiter: lees dan het interview met haar. Zij vindt het geweldig dat er steeds meer jongeren in onze kerk komen: "Er is weer leven in de brouwerij." Dat sluit naadloos aan bij de rubriek Nieuwkomers waarin Gideon en Annemiek Slingerland zich aan ons voorstellen. Wat prettig om zoveel positiefs over onze gemeente te lezen!

Kortom: een KNC met ruim voldoende wattage om verlicht de donkere dagen voor kerst door te komen. Ik wens je veel leesplezier.



Dirk Oosthoek

De weg van Jezus Christus
gaat niet van de wereld naar
God toe, maar van God naar de
wereld toe.

Dat geldt dan ook voor de weg
van ieder christelijk denken.

Dietrich

Dietrich Bonhoeffer (Breslau, 4 februari 1906 - Flossenbürg, 9 april 1945) was
een vooraanstaand Duits kerkleider, theoloog, verzetsstrijder tegen
het nazisme en schrijver

Kerknieuws

Maandelijks nieuws vanuit de Oude Kerk



VAN DE KERKENRAAD

Mededelingen vanuit de kerkenraadsvergadering van maandagavond 14 november.

Verheugend nieuws om mee te beginnen! Voorlopig zijn er twee gemeenteleden bereid gevonden het ambt te aanvaarden, te weten Gibi Calmez het ambt van ouderling en Jan-Pieter Kaptein het ambt van diaken. We zijn zeer blij met hun bereidheid en kunnen daarmee openvallende plekken vullen.

Hieraan meteen gekoppeld de dringende roep om meer mensen, omdat er nog behoefte is aan ouderling-kerkrentmeesters, het liefst twee en bij voorkeur personen met enig bouwkundig inzicht. Bij uitblijven van aanvulling hiermee kan de kerkenraad niet goed functioneren.

De diakenen werken aan een duidelijkere plaats van het voorbedenboek in de dienst en willen daarmee het belang van voorbede benadrukken. Het woorddeel "voor" heeft hierin een dubbele betekenis, enerzijds is het een gebed voor iets of iemand, anderzijds bidt de predikant iets wat tegelijkertijd een voorbeeld is en wij als gemeente in de loop van de week kunnen herhalen. Het voorbedenboek bestaat al lang in onze dienst, maar we hebben

nu een fraaiere uitvoering gevonden die u op dezelfde plaats vindt bij de ingang, op de plank boven de liedboeken. In de dienst reikt de diaken het boek aan de predikant aan — na de preek tijdens een lied of een stiltemoment — waarop het gebed met voorbeden volgt.

Hierbij de oproep om voorafgaand aan de dienst in voorkomende gevallen in dit boek een voorbede aan te vragen voor iets in uw eigen leven of iets wat zich in de wereld afspeelt. U weet zich dan gesteund door de kracht van het gebed van meerdere mensen. Onze onderlinge verbondenheid is gelukkig al groot volgens de recente enquête, maar kan hierdoor alleen nog maar groter worden.

Voorlopig zullen we bij de viering van het Heilig Avondmaal gebruik blijven maken van de kleine bekertjes. Om tijdens de viering duidelijkheid te scheppen over wat te doen met de lege bekertjes hebben we het volgende afgesproken. De diakenen blijven na het ronddelen van de bekertjes staan op de plaats in de kring die ze bereikt hebben, om vandaar de bekertjes weer op te halen na een teken van de voorganger.

Het jaar vliegt voorbij, ik ken weinig mensen die dat niet zo ervaren. Dat brengt me bij de adventsviering en kerst. De kerkenraad heeft ingestemd >



met een proef om een 'Stilteviering' te houden (zie hieronder). In deze bijeenkomst staan rust, stilte en bezinning centraal. Het doel is om hiermee bij te dragen aan de geloofsbeleving van de gemeente, maar ook om mensen uit de wijk, jong én oud, uit te nodigen. Het is een initiatief van een groep mensen uit de wijkgemeente die evenals wij als kerkenraad hopen op een mooie bijeenkomst met veel mensen die zich aangesproken voelen.

Op woensdagavond 21 december wordt een doordeweekse viering gehouden in aanloop naar kerst. Het thema is: 'Samen bidden om licht: O grote dageraad licht aan'.

De kerstnachtsdienst om 22.00 uur is een gezamenlijke dienst met het Noorderlicht. Kortom een tijd om naar uit te kijken!

Een hartelijke groet namens de kerkenraad,

Ron den Besten

STILTEVIERING

In het hectische bestaan, het drukke leven in de stad, je volle agenda, is het soms moeilijk om stilte en rust te vinden. Iets waar we als mensen soms juist een grote behoefte aan hebben. Ook Jezus zocht met regelmaat de stilte op.

Zo'n moment van stilte en rust willen we in de Oude Kerk faciliteren. Daarom organiseren we op 27 november van 20.00-21.00 uur een stilteviering.

In deze viering zullen stiltemomenten, gebeden en muziek elkaar afwisselen. Het is een mooie manier om in rust de nieuwe week te beginnen.

Voor deze viering is iedereen uitgenodigd; zowel gemeenteleden als wijkbewoners. Komt u ook? En neemt u ook iemand mee?

Deze viering organiseren we in eerste instantie eenmalig. Wanneer dit postief ontvangen wordt en er behoefte aan blijkt te zijn zullen we dit regelmatig organiseren.

Deze stilteviering wordt georganiseerd door Rienko Boeije, Jan Pieter Kaptein, Jesse Hofman, Gilbert en Pauline Calmez. De muziek tijdens deze eerste viering wordt verzorgd door Daniël Mohanu.



WARME KAMERS

Warme Kamers in Rotterdam

We leven in dure tijden. De prijzen



stijgen en met angst voor een hoge energierekening zullen veel mensen thuis de verwarming en lampen niet aan durven zetten. Het Leger des Heils wil hen niet in de kou laten zitten. Daarom oppert het Leger des Heils het idee van 'warme buurthuis kamers'. Op zoveel mogelijk plaatsen wil het de deuren openen voor mensen om in warmte te studeren, een kopje koffie te drinken, een spelletje te spelen of gewoon een boek te lezen. Onder de naam 'Warme Kamers' willen ze ervoor zorgen dat iedereen in de buurt een plek heeft waar hij of zij naartoe kan.

Een warme kamer bij ons in de wijk is Thuis in Charlois. Zij openen de deuren van de nieuwe huiskamer in februari. Vind u het leuk om buurtgenoten een warm welkom te heten, een praatje te maken of een kop koffie in te schenken? Dan bent u van harte welkom om mee te helpen! Voor meer informatie vraag Arend. arend@thuisincharlois.nl (zie pag. 38)

Daarnaast vragen we u om buurtgenoten te attenderen op de mogelijkheid een warme kamer te bezoeken. Met elkaar kunnen we zo een deken van Warme Kamers over het land leggen.

ENERGIE & ARMOEDE

Steunfonds Energie en Armoede

In de wijken en gemeenten in Rotterdam-Zuid zien we steeds meer mensen die moeite hebben om rond te komen. Oorzaak hiervan zijn de snel stijgende prijzen voor levensonder-

houd en energie. De landelijke overheid neemt maatregelen. Voor de allerarmsten is dit onvoldoende terwijl anderen de steun niet nodig hebben. Vanuit verbondenheid met elkaar willen we degenen die de steun niet nodig hebben oproepen een bijdrage te leveren aan een steunfonds van het College van Diaconen van de Protestantse Gemeente Rotterdam Zuid. In het college werken de diaconieën van de Oude Kerk, Maranathakerk, Johanneskerk en Credokerk samen. Met uw bijdrage kunnen we degenen die het wel nodig hebben (bijv. omdat ze net niet voldoen aan de regels voor acute steun vanuit de overheid of in acute nood zitten) een steun in de rug geven.

Uw bijdrage kunt u overmaken naar de rekening van het College van Diaconen:

NL80 INGB 0000 6286 92

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid te Rotterdam (PgRZ)
o.v.v. Steunfonds Energie.

Hulp nodig?

Komt u niet meer rond en heeft u steun nodig? Voelt u zich niet bezwaard om dit kenbaar te maken. We zijn van harte bereid hulp te verlenen waar nodig. Neem contact op met uw (wijk)diaconie of het Diaconaal maatschappelijk werk via onderstaande contactgegevens.

Zo geven we wat we kunnen missen en steunen we degenen die het nodig hebben. We hopen van harte op bijdragen uit uw gemeente/organisatie en zijn van harte bereid hulp te verlenen waar nodig. >



Namens het College van Diakenen,
William van Dam *penningmeester*
Lyckle Drost *voorzitter*
lyckledrost@gmail.com
06 43 79 03 91

Diaconaal maatschappelijk werk:
Thea Metske
theametske.dmw@pgrz.nl
06 81 20 78 52
Ria Vuik
riavuik.dmw@pgrz.nl
06 81 01 43 34

ADVENTSVIERING

In aansluiting op de mededeling in de vorige editie van KNC wil ik weer uw aandacht vragen voor de Adventsviering op dinsdag 13 december. Volgens jarenlange traditie worden de gasten ontvangen met koffie en kerstkrans en na de viering, die van 10.30 tot 11.30 uur duurt, is er een feestelijke lunch. De viering heeft als thema 'Verlangen'. Waar zie ik reikhalzend naar uit? Niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen, voor dat grotere geheel waarvan ik deel uitmaak? Matthijs Breukhoven bespeelt het orgel, de medewerkers van de Protestantse Contact Dienst nemen u mee met liederen en teksten en ds. Bert Daveelaar zorgt voor de overdenking.

Fijn dat we het weer op deze manier kunnen vieren. De ontmoeting met elkaar is ook heel belangrijk. Alle gemeenteleden van 75 jaar en ouder krijgen een persoonlijke uitnodiging, maar ook van buiten de gemeente zijn gasten/introducees van harte wel-

kom. Graag voor 6 december opgeven bij ondergetekende i.v.m. de voorbereiding van de maaltijd.

Namens de PCD,

Johan Tinke
06 50 98 65 52

CONCERTEN OUDE KERK

Franse chansons + wijnproeverij

26 november 20.00 uur

Tijdens deze avond kunt u genieten van de bekendste Franse chansons, uitgevoerd door studenten van de Amsterdamse Toneelschool, begeleid door piano en accordeon. Naast de muziek is er ook een wijnproeverij die tijdens het concert worden geserveerd. Bij iedere wijn wordt uitleg gegeven door vinologe Patricia Verschelling.

Tickets met (€20,-) of zonder (€10,-) het wijnarrangement zijn te bestellen via <https://oudekerkcharlois.nl/product/franse-chansons/> 

Kees Wieringa

Zaterdag 10 december 20.00 uur

Kees Wieringa is een internationaal bekende pianist en componist die vooral gespecialiseerd is in Nederlandse eigentijds muziek. Tijdens het concert op 10 december speelt hij muziek van Chopin en andere 'slow music'

Tickets á €10,- zijn te verkrijgen via <https://oudekerkcharlois.nl/product/kees-wieringa-op-vleugel/> 



Kerstconcert

Vrijdag 23 december 20:00 uur

Op deze avond zal er weer een kerstconcert worden gehouden in de Oude Kerk. Dit keer staat er een kerstzangavond op het programma waar maar liefst twee mannenkoren aan meewerken.

Christelijk Mannenkoor Scheveningen onder leiding van Matthijs Breukhoven en het Hollands Christelijk Mannenkoor onder leiding van Arjan Breukhoven zullen tijdens dit concert vele bekende kerstliederen zingen, zoals Stille Nacht, Komt allen tezamen, Cantique de Noël en Ere zij God. Naast de medewerking van de koren, werken trompettist Henk Jan Drost en tenor Marten Smeding mee aan dit concert. Matthijs en Arjan Breukhoven zullen naast het dirigeren ook het orgel en de vleugel bespelen.

Kaarten voor dit concert kosten €6,- en zijn te bestellen via:

<https://oudekerkcharlois.nl/product/kerstconcert/> 

Wees er op tijd bij, want er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Alvast vooruitkijken:

- * 14 januari: Domelapassie door Meindert Talma en band
- * 11 maart: Orgelconcert door Evan Bogerd
- * 10 juni: Concert door Marten van den Bijlaard, slagwerk en Matthijs Breukhoven, orgel

Naast deze door de concertcommissie georganiseerde concerten zijn er ook externe concertorganisaties die de

kerk huren voor een concert. Informatie voor deze concerten, tickets en meer informatie kan je vinden op de website:

www.oudekerkcharlois.nl/concerten 

AVONDGEBED

Al enige jaren is het in de Oude Kerk een traditie om tijdens advent, midden in de week, tijd te maken voor rust en bezinning. Dit jaar doen we het net even anders... U bent van harte welkom voor een stilteviering op zondagavond 27 november en voor een doordeweekse viering op woensdagavond 21 december in de Oude Kerk (Charloisse Kerksingel 35).

STAMPPOTBUFFET ROEMENIË

Namens de Roemeniëwerkgroep laten wij u / jullie weten dat de opbrengst van het stampottenbuffet €1.004,75 euro heeft opgebracht. Maaltijd en giften. Alle mensen die ons geholpen hebben met het maken van een stampot en bij het klaar zetten van alles, zowel als het opruimen ervan, heel hartelijk dank daarvoor.

17 december vanaf 11.00 uur hopen wij in de zalen kerkstukjes, kerstspullen en loten te verkopen. Onder het genot van warme chocolademelk en misschien wel een oliebol, hopen wij jullie te zien om ons nogmaals te steunen. De kaarsen worden om +/- 16.00 uur verlost.

Namens de Roemeniëwerkgroep,
Lia van der Waal – van der Velde



IKAZIAZIEKENHUIS

Hoe gaat het?

Meestal wordt deze vraag aan de patiënt gesteld: Hoe gaat het met u? Maar tegenwoordig wordt deze vraag ook aan het Ikazia Ziekenhuis gesteld: Hoe gaat het met het ziekenhuis? We merken dat in de achterban van het ziekenhuis sterk wordt meegeleefd met het ziekenhuis. Nu in de landelijke pers het bericht is verschenen dat Ikazia financiële zorgen heeft, zijn er velen die met het ziekenhuis meeleven.

Hoe gaat het met het ziekenhuis? In de afgelopen zomer bleek het niet goed te gaan. De cijfers gingen in de min. Doorgaan op het oude spoor zou een faillissement betekenen. Met hulp van externe adviseurs is het ziekenhuis hard aan de slag gegaan om Ikazia weer financieel gezond te maken. Op de plannen die tot nu toe zijn gemaakt hebben de banken en de verzekeraars positief gereageerd. Zij hebben er vertrouwen in dat Ikazia de zaken weer op orde krijgt. We hopen per 1 januari met een goedgekeurd, solide plan klaar te zijn voor de toekomst.

We waarderen het meeleven dat we met name vanuit de kerken ervaren erg. Hartelijk dank daarvoor. Sommigen willen meeleven door een financiële bijdrage, bijvoorbeeld d.m.v. een collecte. Maar, hoe goed bedoeld ook, dat is op dit moment niet de oplossing. We moeten structureel op eigen benen kunnen staan. Maar uw meeleven en uw gebed waarderen we zeer.

Intussen gaat de zorg voor de patiënten bij ons gewoon door zoals u van ons gewend bent. Met hart en handen willen we er zijn voor ieder die dat nodig heeft. We hebben er vertrouwen in dat deze zorg ook in de toekomst beschikbaar zal zijn. We zijn graag tot uw dienst!

Hartelijke groet vanuit de Geestelijke Verzorging van het Ikazia Ziekenhuis,

Ds. Lida Tamminga
Ds. Martijn Weststrate

GIFTEN

- €20,- mw B. (via mw Bakker)
- €10,- NN (via mw Bakker)
- €20,- fam. D. (via mw Bakker)
- € 20,- mw. R. (via mw De Vries)

REAGEREN OP HET KNC

Beste lezers,

Als redactie stellen we reacties op de inhoud van het KNC zeer op prijs. We willen u vragen om eventuele inhoudelijke of andere reacties op de teksten in KNC te sturen naar de redactie: KNC@oudekerkcharlois.nl

Vriendelijke groet,

De redactie



In het huis van mijn vader

Wim Hagenbeek



Het is alweer december. Velen verheugen zich op de komende feesten, maar ook velen maken zich zorgen over de extra uitgaven voor cadeaus en de kerst. "Kan dat allemaal nog?" Indien mogelijk geef dan een gift aan de actie 'Sint voor Kint' waardoor kinderen uit arme gezinnen toch een cadeau kunnen krijgen. Ongetwijfeld zal het aantal hulpvragen stijgen.

Er was nog iets belangrijks in november, we herdachten in vele kerken de overleden geliefden, zo ook in de Oude Kerk. Ik zoek in het Johannesevangelie. In de hoofdstukken 13, 14, 15 en 16 staan diepe beschouwingen van Jezus over zijn verhouding tot de Vader en die van de Vader tot Hem. Hoofdstuk 14 begint met de woorden van Jezus: "Vertrouw op God en op Mij. In het huis van Mijn Vader zijn vele kamers." Ondanks alle verdriet en pijn mogen wij ons gedragen weten door deze woorden. We mogen, door onze tranen heen, instemmen met Lied 801. "Door de nacht van strijd en zorgen schrijdt de stoet der pelgrims voort, vol verlangen naar de morgen, waar de hemel hen verhoort ... Lieder zingend vol vertrouwen tot zij in het eeuwig licht in elk ander mens aanschouwen 't lichten van Gods aangezicht."

Op weg naar kerst vieren wij de adventstijd. De tijd waarin we nadenken over de komst van Jezus, het Licht van de wereld. Het Nieuwe Licht waarin wij ons mogen koesteren ondanks alle angsten, zorgen en oorlogsgeweld. Het Nieuwe Licht komt. Zing maar: "Nu daagt het in Oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal."

NR 102

Dienen en delen

Verhalen uit de diaconie van de Wijkgemeente Charlois



Wij geloven dat we samen de wereld mooier kunnen maken. Vanuit de christelijke barmhartigheid levert de diaconie op eigen wijze haar bijdrage. In deze rubriek belichten we een bijzonder doel of ervaring. In dit stuk aandacht voor de actie Sint voor Kint.

De zomer is voorbij, de dagen worden korter en de pepernoten liggen alweer in de schappen. Veel kinderen kijken vol verwachting uit naar de komst van Sint-Nicolaas. Wat treft de goedheiligman aan in Rotterdam?

In Rotterdam wonen naar verhouding de meeste kinderen in een gezin met een laag inkomen (CBS, 2019). Naar schatting groeit één op de vier kinderen op in armoede. Deze gezinnen moeten rond zien te komen van een budget van ongeveer €50,- per week. Veel van deze gezinnen worden geholpen door de Voedselbank. Zij merken dat op dit moment weer vaker een beroep op hen wordt gedaan, mede door de snel stijgende energien en voedselprijzen. U zult begrijpen dat in gezinnen die voedselondersteuning ontvangen geen geld is voor een sinterklaascadeau voor de kinderen.

Om deze kinderen in de leeftijd tussen 3 en 15 jaar toch een sinterklaascadeau te geven, organiseert Serve the City Rotterdam (onderdeel van Samen010) jaarlijks de benefietactie Sint voor Kint. Van de opbrengst krijgen

ouders die een pakket ontvangen van de Voedselbank Rotterdam rond Sinterklaas een cadeaubon. Hiermee kunnen ze zelf een cadeau kopen voor hun kinderen. Op deze manier kan het feest ook in deze gezinnen gevierd worden.

De Oude Kerk levert ook ieder jaar een bijdrage aan deze actie. Doet u mee? U kunt uw donatie storten op de rekening van de diaconie (NL 89 INGB 0005924245) o.v.v. Sint voor Kint of direct naar Samen010 via de QR Code. Als u in de kerk komt kunt u uw donatie in een envelop in de collectebak van de diaconie leggen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Serve the City Rotterdam. U kunt doneren tot 20 november. 🕯️



COLLECTE-OPBRENGSTEN

25/9	€139
2/10	€39
9/10	€64
16/10	€79



Liefhebben is belangrijker dan gelijk hebben

Door Bert Davelaar



Vrede op aarde? Verdeeldheid op aarde zul je bedoelen! Alleen in ons eigen land al. De vrede is ver te zoeken. Mensen staan vaak lijnrecht tegenover elkaar. We luisteren niet meer én verketteren elkaars standpunten. Laat het onder ons niet zo zijn. Laten wij streven naar vrede! Ook al zijn we het niet met elkaar eens, laten we tóch verbinding zoeken, de lastige dingen voor lief nemen, je eigen mening aan de kant schuiven én luisteren naar het verhaal van de ander.

‘Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.’ (Filippenzen 2:5) Wat dat voor gezindheid was? Dat schrijft Paulus er in zijn brief duidelijk bij! “Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen.” Dat is een hele mond vol, maar het komt hierop neer: Jezus deelde in de ‘status’ van God, in zijn grootheid en majesteit. Hij was aan ‘God gelijk’, maar hield daar niet krampachtig aan vast. Integendeel: “Hij heeft Zichzelf ontleedigd”, zo stond er in de oude vertaling. Dat klinkt nogal mysterieus en in zekere zin is dat het ook, want wat Jezus heeft gedaan blijft voor ons ten diepste onbegrijpelijk. Bevatten zullen we het nooit ten

Als je vrede nastreeft, als je verbinding zoekt, zul je je eigen gedachten, wat je vindt, wat je gelooft durven los te laten.

volle. Het gaat met kerst niet om zo maar een bijzonder kindeke, klein en teer. In de kribbe ligt Hij die voor zijn geboorte de gestalte van God had (!), zo zegt Paulus. Hij heeft zijn eigen belang aan de kant geschoven, afstand gedaan van zijn goddelijke rechten om ons te dienen! Nu kun je daar naar kijken en denken: “Wauw, wat nobel van Jezus, verbazingwekkend.” Maar laten we niet alleen toeschouwer blijven! Paulus roept ons op diezelfde weg te gaan: “Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.” Als je vrede nastreeft, als je verbinding zoekt, zul je je eigen gedachten, wat je vindt, wat je gelooft durven los te laten. Maar doen die er dan niet toe, je eigen gedachten en overtuigingen? Als je verbinding zoekt is niet je eigen gelijk het belangrijkste. We zijn niet geroepen om ons gelijk te halen, maar om lief te hebben. Ja, wat is me meer waard: Mijn eigen gelijk óf liefde voor de ander? 🙏



En toch wordt het licht...



Door Harm Prins

*Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Wat er vroeger was raakt in vergetelheid,
het komt niemand ooit nog voor de geest.*

...

*Wolf en lam zullen samen weiden,
een leeuw eet stro, net als een rund,
en een slang zal zich voeden met stof.
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg – zegt de HEER.*

Uit Jesaja 65

Advent is mijn lievelingsperiode in het kerkelijk jaar. Niet omdat het dan bijna kerst is, of omdat er elke week een extra kaarsje aangestoken mag worden. Wel omdat in advent de paradox van mijn geloof voelbaar wordt: midden in het donker uitzien naar het licht. En dan niet door te roepen of te hopen, maar door stil maar werkelijk te verwachten. Vertrouwen misschien, ook al weet ik het niet zeker. Geloven. Het is een tijd van leven in het donker, omdat het licht zal zijn. Met de verwachting van kerst is de adventstijd dan ook van oudsher verbonden aan de verwachting van Gods toekomst met ons. Die nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Advent is vanuit elkaar het licht toezeggen, in de vaste overtuiging dat het komt en zelfs zo nu en dan al zichtbaar is. Ook als het nog donker is in je leven en in de wereld. Het is een

tegen beter weten in geloven, dat het goed komt en goed zal zijn. Het visioen voor ogen houden van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, die gek genoeg voor ons toegankelijk worden door een kind in een stal. Uitzien naar kerst. Niet het romantische beeld daarvan maar het rauwe, ongelofelijke en schijnbaar tegenstrijdige beeld van dat kind in die stal: God zelf tussen de beesten in een voerbak. Het licht der wereld in een schimmig hoekje van ons bestaan. De weg de waarheid en het leven in afhankelijkheid gewikkeld. En toch het begin van een nieuw begin naar eindelijk eeuwig licht.

Het is een tegen beter weten in geloven, dat het goed komt en goed zal zijn.



Geloven en advent. Beide zijn ze: Het vertrouwen delen in een God die is, juist op die momenten van wanhoop en duister.

En dan weer terugvallen in de duistere realiteit. De donkerte van ons leven hier en nu in een gebroken schepping. Oorlog die ons gemoed, maar ook ons levensonderhoud treft. Ook al vallen hier geen bommen. Het lekker zonnetje de laatste weken dat ons de vraag stelt of het klimaat niet al te veel verandert. Je zorgen over je gezondheid of die van iemand die je lief is. Om welke reden dan ook soms niet weten hoe het verder moet. En dan elke week een extra vlammetje dat getuigt van hoop en vertrouwen. De symboliek achter de voor mij toch ook geroutineerde aanname dat het ook dit jaar ongetwijfeld weer kerst wordt nadat het vierde kaarsje aangestoken is. En toch verbeelden die paar kaarsjes ook de kwetsbare verwachting van de definitieve doorbraak van Gods allesoverwinnende liefde ons nu zo

duister en schijnbaar hopeloos bestaan. Niet alleen het kerstfeest komt dichterbij, ook die nieuwe hemel en die nieuwe aarde.

Advent is geloven en geloven is advent.

Ze zijn beide geduld en vertrouwen hebben. Juist als God er niet lijkt te zijn. Juist als het donker is in je leven. Het ongelofelijke verwachten, de hopeloosheid verduren.

Geloven is advent en advent is geloven.

Beide zijn ze: Het vertrouwen delen in een God die is, juist op die momenten van wanhoop en duister. Steeds weer een kaars aansteken en vertellen over het licht dat zal doorbreken, en dan wijzen op wat daarvan al zichtbaar lijkt door te breken.

Laten we dat dan blijven doen.
Ook na kerst,

totdat Hij komt. 🕯️

Over de auteur

Harm Prins is geestelijk verzorger in het Erasmus MC en voor die functie als predikant met bijzondere opdracht verbonden aan de Hervormde gemeente Delfshaven. Geen leek dus (Harm studeerde theologie in Leiden en aan de PThU in Groningen) maar wel graag "gewoon gemeentelid". "De Oude Kerk Charlois is een plek waar ik samen met mijn gezin gewoon gelovige kan zijn, naast mijn ambt van predikant en taak in het Erasmus MC."



Gideon & Annemiek



Soms komt het er niet van om een nieuw gemeentelid persoonlijk te leren kennen. In deze rubriek helpen we je een handje.

Wie zijn jullie?

Hallo, wij zijn Gideon en Annemiek Slingerland, allebei 22 jaar oud en afgelopen 22 september getrouwd. Annemiek woonde hiervoor in Nieuw-Beijerland en Gideon in Rhoon. Daarna zijn we hier in Charlois komen wonen aan de Boergoensevliet. Gideon studeert theologie in Amsterdam en is bezig met de opleiding tot predikant. Annemiek studeert Management in Rotterdam en werkt bij stichting Move waar ze projecten coördineert.

**We houden allebei van
bordspellen en kaartspellen
en worden daar ook bloed-
fanatiek van.**

Wat doen jullie graag in het weekend/vrije tijd?

We houden allebei van bordspellen en kaartspellen en worden daar ook bloedfanatiek van. Het wordt er niet altijd gezelliger op maar de winnaar geniet enorm. Daarnaast genieten we er ook van om andere mensen te ontmoeten en spreken we ook veel met familie en vrienden af. Ook zijn we, sinds we getrouwd zijn, nieuwe hobby's aan het ontdekken zoals boeken lezen en puzzelen. Ook hebben we nu een Rotterdammpas waarmee we allemaal leuke dingen aan het doen zijn

(tips zijn welkom).

Hoe zijn jullie in de Oude Kerk beland?

Voordat we gingen trouwen hadden we bedacht dat we graag naar de kerk in de plaats wilde gaan waar we gingen wonen. We zijn in Charlois terecht gekomen dus bezochten we de kerk van Charlois. Daar werden we warm ontvangen en zagen geen reden naar een andere gemeente te gaan.

Hoe ervaar je de wijkgemeente van de Oude Kerk?

We zijn nog maar sinds kort betrokken bij de Oude Kerk en daarom is het wat lastig om al veel ervaring opgedaan te hebben. Bij onze binnenkomst ervaarden we de gemeente meteen als een warme groep gelovigen die samen enthousiast zijn over de kerk en de gemeente. Daarnaast viel ons op dat het een kerk is die zich bewust is van de wijk waarin ze staan en daar ook veel activiteiten voor doet. Dat vinden we erg tof om te zien!

We hebben vooral zondagse diensten meegemaakt waar we blij werden van het feit dat bij de preken echt wordt ingegaan op de Bijbel en wat daarin staat. Verder zien we ook veel activiteiten waaraan we kunnen deelnemen en dat vinden we mooi! Zo is de



kerk echt een gemeenschap waaraan deelgenomen kan worden. We hebben alvast wat lekker stampotten geprobeerd bij het stampotdiner en hopen nog meer activiteiten te kunnen ontdekken!

**We vinden het gewoon tof
dat het een actieve
gemeenschap is!**

Wat vinden jullie wel en niet leuk aan de Oude Kerk?

Allereerst vinden we het leuk dat het echt een klassiek oud kerkgebouw is midden in Rotterdam. Elke zondag als je aan komt lopen is het leuk om de kerk binnen te komen! Daar worden

we altijd warm begroet en kunnen we in rust genieten van de dienst. Het koffiedrinken na de kerk maakt de dienst compleet doordat er ook nog iedere zondag de mogelijkheid is om gezellig een praatje te maken en mensen te ontmoeten! We vinden het gewoon tof dat het een actieve gemeenschap is!

We hebben wel ontdekt dat het eigenlijk best gek is om nieuw te komen in een kerk omdat je dan nog niet zo goed weet hoe alles werkt en dat soms een beetje zoeken is. Gelukkig worden we door veel mensen uit de kerk aangesproken en kunnen we zo ook al onze vragen stellen! 🏰



KERST

Waar denk je aan bij kerst? Misschien gaan jouw gedachten uit naar de kerstverlichting in de winkelstraten, de kerstboom op de Coolsingel, de kerstmuziek op de radio. Ook in de kerk vieren we elk jaar kerst. Sommige gemeenteleden vierden het al tientallen jaren in de Oude Kerk, voor anderen is het kerkelijke feest nog betrekkelijk nieuw, voor een derde zijn perspectieven op kerst door de jaren heen veranderd. Welke kerstgedachten leven er in én rond de Oude Kerk?

We stelden zeven gemeenteleden de volgende vragen:

Wat betekent kerst voor jou ?

Een bijzondere kerstervaring !

Wat is je geliefde kerstlied? ♥

Wat is de boodschap van kerst voor de mens van vandaag? †

?

De laatste jaren heb ik geen kerstgevoel meer. Het feestelijke is weg. De lampjes doe ik alleen nog aan voor mijn kinderen. Wat we gedenken met kerst is geweldig. God heeft omgezien naar ons, nu zie ik uit naar Hem en verlang ik naar vrede in deze wereld waar zoveel mensen kapot gaan door geweld. Tot de tijd dat vrede aanbreekt, leef ik met Gods nabijheid, Immanuel, God met ons, een bijzonder geheim dat ik meedraag.

!

De kerst nadat mijn lieve Beppe gestorven, zal ik nooit vergeten. De kinderen hadden er een onvergetelijk samenzijn van gemaakt. Een dag vol verdriet, maar ook vol troost.

†

God heeft naar ons omgezien, laten wij naar elkaar omzien, naar elkaar luisteren. Samen met mijn maat Jan Roos ging ik op bezoek bij een ex-gevangene en zijn moeder. Natuurlijk wilde de man geld, maar Jan zei: 'We komen luisteren.' Dat maakte de ontmoeting heel anders.

Elke ochtend begin ik de dag met het neuriën van 'Vaste Rots van mijn behoud'. Al is dat geen kerstlied. Gezang 10 uit de oude bundel vind ik ook mooi. "Daar is uit 's werelds duist're wolken een licht der lichten opgegaan... genade spreidt haar morgenrood." Uiteindelijk is het licht van Jezus mijn uitzicht in alle duisternis, mijn houvast. ♥

Dirk van der Sluis



• Met kerst gedenken we de geboorte van Jezus: de mens die voor ons zoveel kan betekenen, kan doen, als je maar in Hem blijft geloven, zijn woorden doet.



! Jaren geleden ben ik door omstandigheden een paar weken uit mijn gezin geweest. Toen kwam kerst, we vierden het feest als gezin. Een nieuw begin!

Nel Luhrman-van der Schee



• Kerst is voor mij het verhaal van de hoop dat de grootste machthebber kleiner is dan God, zelfs als God als een klein baby'tje in onze wereld komt. Het is het verhaal van God die de plannen van grote machthebbers gebruikt om zijn heilsplan ten uitvoer te brengen. Het is het verhaal van het decreet dat keizer Augustus afkondigde dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven, en dat te midden van dat grote geopolitieke verhaal het kleine verhaal plaatsvindt van Jozef die met Maria naar Bethlehem reist, zodat de profetie in vervulling kan gaan dat de Messias uit Bethlehem komt.



+ Dat God deze wereld niet vergeten is, maar alle ogenschijnlijk egocentrische krachten en machten gebruikt om ons te redden.



Voor mij blijft hét kerstlied 'Ere zij God in de hoge, vrede op aarde'. Daar bid ik ook elke avond om, 'vrede op aarde'.



Geloof in de geboorte van Jezus, de zoon van God. Hij heeft voor ons zoveel gedaan. Volg Hem, zijn Licht, dan komt het goed. Hoe duister het ook wordt in je leven, in de wereld, het hoeft niet uitzichtloos te worden als je vol vertrouwen op Jezus richt en zijn stralende woorden doet.



! Ik besef steeds meer en meer dat met kerst als gezin compleet aan tafel zitten bijzonder is.



'Kanye West – Come to life'. Met kerst maakt God zichtbaar dat hij een levende God is en dat er daarom hoop is te midden van de duisternis. Dit lied brengt dat mooi tot uitdrukking: van duisternis – 'I been in the dark for so long' - naar het verlangen – 'Prayin' for a change in your life. Well, maybe it's gon' come tonight' - en naar de aanbedding – 'God is still alive, so I'm free.'

Corstiaan van Pelt



• Mijn eerste reactie op het woord kerst is stress: het gevoel niet te kunnen voldoen aan wat ik denk dat van mij verwacht wordt. Achteraf blijkt het in de praktijk vaak mee te vallen en zo niet: die dagen gaan gewoon voorbij. Aan de kerstviering in de kerk doe ik graag mee om er een luisterrijk feest van te maken, bijvoorbeeld met deelname aan de cantonij, maar mijn hart gaat niet van spanning sneller kloppen bij het lezen van de kerstverhalen.



Het lied dat voor mij het kerstfeest heel goed weergeeft is Lied 919 'Gij die alle sterren houdt'. Hierin lees ik het 'op weg gaan naar het beloofde land' en het je daarnaar richten als opdracht voor de gelovige. Het lied kwam onder mijn ogen toen ik een troostend woord zocht om te lezen bij het begin van de eerste Golfoorlog.



Laten we de wereld bewoonbaar houden/maken voor het kind dat vandaag wordt geboren!

Er zijn liederen waar ik een hekel aan heb, en daar was het "Ere zij God" er een van. Als kind vond ik het al lastig dat een lied met vier regels zo lang kon duren, maar dat betekende wel dat de kerstdienst erop zat. Op een gegeven moment liet ik dat lied zoveel mogelijk door anderen zingen, zelf hield ik mijn mond dicht en wachtte op het amen. Maar in de coronatijd was het onmogelijk om als lid van de cantonij je mond te houden. Tot mijn verrassing sprak op dat moment het lied mij wel aan. Wellicht ook omdat de tekst die ik sinds de jaren zestig van de vorige eeuw kende enigszins was aangepast, waardoor de woorden beter pasten bij de beleving ik er aan geef: vrede op aarde voor die mensen in wie God een welbehagen heeft, waarbij ik een link zie met Jezus' zaligsprekingen in Mattheüs 5.



Henk Koekoek



• Aanschouwen, bewonderen, familie en vrienden zijn woorden waar ik sterk aan moet denken als het om kerst gaat. Ik voel me dankbaar voor alles wat ik heb!

Rond de kerst luister ik graag naar G.F. Händels Messiah. Om de een of andere reden raakt die muziek iets in me. Een nieuw lied dat ik vorig jaar heb ontdekt is 'In the dark night': een Oekraïens Orthodox gezang over de geboorte van Jezus.



Ik kan niet vertellen over een bijzondere kerstervaring, ik vind het wel een bijzondere tijd.

Dat Gods liefde en genade beschikbaar is voor alle mensen. Maar het is, net zoals in Jezus' tijd, lastig voor mensen om te geloven dat er uit Nazareth iets goeds kan komen.



Gibi Calmez



Kerst voor mij is bovenal het denken dat Jezus geboren is om uiteindelijk voor ons aan het kruis te eindigen om onze 'vele' zonden weg te wassen. Alle versierselen zijn leuk en mooi, maar niet het belangrijkste.



Een bijzondere kerstervaring was voor mij toen we in het eerste coronajaar met zes zangers in een verder lege kerk een dienst mochten bijwonen. Hoe bizar het ook was, het was ook heel bijzonder, een voorrecht.

'Op U mijn Heiland blijf ik hopen' (Lied 442), een lied vol verlangen, al is dat natuurlijk een adventslied, de tekst zegt alles. Het kerstlied dat er bij mij bovenuit steekt is 'Komt verwondert u hier mensen' (Lied 478), omdat ik de komst van Jezus een wonder vind.



Linda Nobels-de Swart



De boodschap voor de hedendaagse mens is dat God liefde is, Hij heeft zijn Zoon gezonden en dat is zo bijzonder. Men kan er zo veel bij winnen, je kan er een beter mens van worden met empathie voor een ander en als je Jezus leert kennen, sta je niet zo snel klaar met een oordeel, laat je het oordelen aan God over.



Allereerst (natuurlijk) de geboorte van Jezus. Daarnaast ook de warme sfeer, die juist met Kerst meer voelbaar is en het samenzijn met het gezin.



'Ere zij God': Het is een lied met eenvoudige woorden, maar met zo'n krachtige betekenis. Op het moment, dat dit lied uit volle borst in de kerk wordt gezongen, geeft mij dat een enorm saamhorigheidsgevoel en overtuiging.

Een aantal jaar geleden, heb ik tijdens een dorpskerstzang een preek gehoord, waarin werd gesproken over 'met je rug naar het Licht staan, waardoor je God niet meer kon zien'. Dit was in een periode, dat ikzelf door allerlei nare gebeurtenissen, die dat jaar hadden plaatsgevonden, heel erg met het geloof worstelde en me afvroeg waar God was. Mede door deze preek vond ik de weg terug naar God.



'Vrede op aarde', beginnend bij jezelf, door een (echt) luisterend oor te hebben voor de ander, niet te snel klaar te staan met een oordeel en de ander in zijn/haar waarde te laten, ook al deel je niet altijd dezelfde mening.

Marleen Moerkerken-Monster

Leny



Wie zijn die mensen die we vaak op de voorste rij in de kerk zien? In deze rubriek stellen ambtsdragers zich aan je voor aan de hand van enkele vaste vragen.

Wie ben je?

Mijn naam is Leny de Ruiter-van Buren. Ik ben geboren op 9 mei 1946 in de wijk Feijenoord. Ik kom uit een gezin van vijf kinderen, waarvan ik de oudste ben. Ik heb nog drie zussen, waaronder een tweeling en één broer. Mijn moeder was huisvrouw. Ze was altijd lief en zorgzaam, terwijl het niet altijd meeviel, vijf kinderen in zes jaar tijd. Mijn vader was buschauffeur bij de RTM. Hij was een stille, lieve man.

Waarom ik op de voorste rij zit? Omdat ik diaken ben. Ik kan me bijna niet meer voorstellen dat dat niet zo was.

Na de lagere school ben ik naar de 'Spinazieacademie' gegaan, die ik na drie jaar verliet (daar heb ik altijd spijt van gehad) om te gaan werken in een levensmiddelenzaak aan de Lange Hilleweg. Daarna bij een verzekeringsmaatschappij als receptioniste/telefoniste tot mijn trouwen. Ik ben in 1967 getrouwd met Kees de Ruiter, die bij de politie zat. Een huis vinden viel niet mee, maar via een kennis zijn we in de Frans Bekkerstraat terecht gekomen. Ik was daarvoor nog nooit 'op

Charlois' geweest.

We hebben samen twee dochters gekregen Annemarie (53) en Marleen (50), en we hebben vijf kleinkinderen. We verhuisden later naar de Schilper-oortstraat. Toen ging ik werken bij Bak-ker Ruizeveld. Dat was lekker dichtbij. Ik heb daar tien jaar fijn gewerkt. Tegenwoordig fiets ik heel veel met mijn zus. Altijd wel zo'n 30 km.

Waarom zit je op de voorste rij?

Waarom ik op de voorste rij zit? Omdat ik diaken ben. Ik kan me bijna niet meer voorstellen dat dat niet zo was. Vroeger in de Bethelkerk zaten we trouwens aan de zijkant. En nu alweer jaren in de Oude Kerk. In totaal al veertig jaar. Toen ik gevraagd werd om diaken te worden, was dat best een schok voor mij. Ik was totaal niet gewend om kerkenwerk te doen en ergens iets van te vinden. Mensen bezoeken, vergaderen, het was totaal nieuw voor mij. Maar ik heb er nooit spijt van gehad, want het heeft me ook veel gebracht. De moed om m'n mening te geven, mee te denken en te praten. Ik kan soms weleens heftig reageren. Hoewel we tegenwoordig met veel minder mensen de kerkenraad vormen, ervaar ik het toch nog steeds als een fijne manier om dienstbaar te zijn in de kerk.



Wat betekent de Oude Kerk voor je?

De Oude Kerk is een plek waar ik elke zondag graag naartoe ga. Ik voel me er thuis. In het begin van ons samengaan, was dat best moeilijk. Je bent gewend aan je eigen gebouw en je 'eigen' mensen. Maar dat heeft bij mij niet lang geduurd. Ik voel mij echt een PKN'er. We zijn nu samen één kerk, in de Oude Kerk.

Wat is je hoop voor Charlois?

Mijn hoop is dat we als wijkgemeente nog heel lang kunnen doorgaan,

Na een tijd van terugloop, vind ik het geweldig dat er zoveel jongeren bij zijn gekomen.

eventueel met het Noorderlicht samen. Maar ook met onze eigen mensen. Na een tijd van terugloop, vind ik het geweldig dat er zoveel jongeren bij zijn gekomen. Jongeren die enthousiast met alles meedoen en nieuwe dingen inbrengen. Er is weer leven in de brouwerij. Ik hoop ook dat >



Leny de Ruiter-van Buren 



Ouderwetse woorden, maar
ik hoop dat ze voor mij mo-
gen gelden, ondanks mijn
zorgen en angsten

we voor de buurt een plaats mogen
blijven waar mensen zich welkom
voelen.

Wat is je enige troost in leven en sterven?

Bij deze vraag moet ik gelijk denken
aan wat ik op catechisatie uit mijn
hoofd moest leren. Zondag 1 van de
Heidelbergse catechismus. "Dat ik met

lichaam en ziel, beide in leven en ster-
ven, niet mijn, maar mijns getrouwen
Zaligmakers Jezus Christus eigen ben,
die met zijn dierbaar bloed voor al
mijn zonden heeft betaald." Ouder-
wetse woorden, maar ik hoop dat ze
voor mij mogen gelden, ondanks mijn
zorgen en angsten die me soms be-
nauwen. Psalm 139 is voor mij een
troostlied. 🙏

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Wanneer ik mij geborgen dacht
in 't vallend duister van de nacht,
werd dan de nacht niet als het licht?
Hier lig ik voor uw aangezicht,
o God, hoe licht is zelfs het duister,
de nacht een dag die blinkt van luister.



De herders en de wijzen

Trix Ripping-Vahl



Als kind kwam ik regelmatig bij de overburen over de vloer. In de tijd voor kerst kwam ik er extra graag. Ze hadden namelijk een klein kerststalletje. Minutenlang kon ik vol bewondering naar dat tafereeltje kijken. Naar de herders, de wijzen en het kindje Jezus in de kribbe. Dat hadden we thuis niet. Dikwijls smeekte ik mijn moeder om ook zo'n kerststalletje te kopen. 'Aan dat Roomse gedoe doen we niet mee', was haar antwoord dan. Ik had geen idee wat ze bedoelde. Van een kerststal is het in ieder geval nooit gekomen.

Nu ik groot en volwassen ben, kan ik natuurlijk doen wat ik zelf wil. Ik heb al heel wat uren op Marktplaats gespeurd naar een mooi kerststalletje. Tot nu toe zonder resultaat, want man, wat zijn die dingen duur. Terwijl de dominee vroeger altijd zei dat het evangelie gratis is. (Maar niet goedkoop.) Dus de peuter en ik zijn zelf aan de slag gegaan. In de grote speelgoedkoffer vonden we twee figuren die doorgaan voor Jozef en Maria. Het kindje Jezus is een pionnetje uit 'mens-erger-je-niet' geworden en een luciferdoosje doet dankbaar dienst als kribbe. Een ezel en een os konden we niet vinden, dus nu staan er een giraffe en een neushoorn in de stal. Nu nog op zoek naar wat herders en wat wijzen en het plaatje is compleet.

Die herders en die wijzen zijn trouwens bijzondere figuren. De wijzen dat waren mannen met hun neus in de boeken. Of, al turend naar de sterren, met hun hoofd in de wolken. En de herders? Dat waren mannen die met hun poten in de klei stonden. Dat waren aanpakkers met een 'niet lullen, maar poetsen'-mentaliteit. De één geroepen door een engel, de ander volgde een ster. Totaal verschillend, maar met hetzelfde doel. Beide gingen op hun knieën voor het kindje Jezus.

Wij kunnen soms ook zo druk zijn met elkaar in hokjes stoppen. Op zoek naar verschillen. 'Zo, die heeft veel gestudeerd. Die zal zich heel wat voelen.' Of, 'ach, ze is al wat ouder, die snapt dat allemaal niet meer.' Ja, we zijn verschillend. Maar we worden allemaal geroepen om op weg te gaan naar Bethlehem. Dat bindt ons samen. Tot ziens bij de kribbe.

Verdriet & Hoop

Van de redactie



Kerst is de tijd van familie, kerstdiners en gezellig samenzijn. Hoe is dat als je je geliefde bent verloren? Als er een diep gemis is? Hierover gaan we in gesprek met Martin Mulder. Hij verliest in november 2019 zijn vrouw Marianne nadat ze twaalf jaar ziek is geweest. Hij vertelt over de tijd na haar overlijden, hoe hij leerde dat je hart letterlijk pijn kan doen van verdriet. En wat God voor hem betekent in het verdriet. Een open en kwetsbaar gesprek. Of zoals Martin het zelf verwoord: "Ik heb geen muur om me heen, mensen mogen zien dat ik het soms niet trek."

Met een goed stuk banketstaaf voor onze neus, bereiden we het interview voor. We bespreken de vragen die aan bod komen en wat de verwachting bij het interview is. Al snel komt de titel 'tussen hoop en verdriet' op tafel. 'Dat is het inderdaad', antwoordt Martin. "Ik mis Marianne nog elke dag. Ik kwam altijd graag thuis, dat is nu weg. Ik ben nu drie jaar verder. Het verdriet is minder heftig geworden en het scherpe randje is er vanaf, maar ik mis haar nog elke dag." Dat missen zit 'm ook vooral in de kleine dingen, vertelt Martin. "De kleine verhalen, gewoon hoe het was op je werk, een knuffel. Of de praktische dingen. Strijken bijvoorbeeld, dat mocht ik nooit doen van Marianne, nadat ik een overhemd verkloot had. Ik weet nog dat ik voor

het eerst stond te strijken na het overlijden van Marianne. Ik ging helemaal stuk boven die strijkplank. Ineens was ik aan het strijken en niet Marianne. Dat klopte niet, dat was confronterend."

'Marianne, die krentenbol staat hier voor de deur voor jou!'

We gaan even terug. Vertel eens iets over je jeugd, over je gezin.

Martin is geboren in een gezin met twee kinderen aan de andere kant van de Maas, in Rotterdam West. Toen hij anderhalf was, verhuisde het gezin naar de Pleinweg in de Tarwewijk. Hij had één broer die iets ouder was. "Ik heb een fijne jeugd gehad. M'n broer en ik hadden nooit mot en m'n moeder zat altijd klaar met een kopje thee als we thuis kwamen uit school. Die was er echt voor ons." Martin vertelt verder, over zijn ambitie om als kok aan de slag te gaan en de wereld over te reizen. Het verlangen om de wereld over te reizen verdween naar de achtergrond toen hij Marianne leerde kennen. "Ik was achttien en zij zestien. Ik leerde haar kennen in het Carnissehuis (een voormalige kerk in Carnisse, red.) en vond haar wel een interessant meisje. Ik had zo links en rechts wel wat scharreltjes gehad, maar dit was



anders. Ik zag haar alleen op zondag, dus ik miste geen kerkdienst." Zelfs als de hele familie een weekend op familiebezoek ging elders in het land, bleef Martin thuis zodat hij naar de kerk kon en, waar het natuurlijk om ging, Marianne kon zien. Op een gegeven moment trok Martin de stoute schoenen aan en belde aan bij Marianne. Haar jongere broertje deed open. 'Marianne, die krentenbol staat hier voor de deur voor jou!', riep die naar zijn zus. Even was er nog discussie tussen broer en zus of Martin nou voor de zus kwam of voor het jongere broertje, maar al snel werd duidelijk dat het Martin om Marianne te doen was. Toch moest Martin nog even wachten. "Ze wilde nog geen relatie met me. 'Alles leuk en aardig', zei ze, 'Maar ik wil eerst m'n opleiding afmaken, daarna mag je verkering met me.'" Uiteindelijk komt het goed, het stel trouwt en krijgt drie kinderen. Ze starten in de Tarwewijk, maar het huis wordt te klein en de buurt verloedert. Uiteindelijk belandden ze in 1997 in Oud-Charlois.

**Kerst is niks zonder Pasen en
Pasen is niks zonder kerst.**

**Deze KNC staat in het teken van
kerst. Wat betekent kerst voor jou?**

"Kerst is niks zonder Pasen en Pasen is niks zonder kerst. Die twee horen voor mij echt bij elkaar. God die zijn Zoon geeft ten dienste van de mensheid, om de zonden op zich te nemen. Moet je je voorstellen dat je dat aan je zoon vraagt. Dat is toch onvoorstelbaar? Dat Jezus, als klein kind

op aarde is gezet, om die taak op zich te nemen. Dat vind ik fascinerend."

Bij kerst denken we ook aan familie en gezelligheid. Wat betekent familie voor jou?

Martin denkt even na. "Ik heb nog zo weinig familie over. Ik merk nu ook hoe belangrijk Marianne was in het bij elkaar brengen van de familie. Zij was daarin echt de spil. Nu zeg ik tegen mijn kinderen, je hoeft niet voor mij perse met kerst hier te zijn. De dag voor kerst eet ik alleen en de dag na kerst ook. Van mij hoeft het niet op de twee kerstdagen te gebeuren. Ik wil ook dat ze zich geen zorgen over me >





maken en dat ze weten dat ik er wel kom. Ik merk dat het langzamerhand beter gaat. Ik word gesterkt en ik word ook sterker.”

Al pratend komen we op een mooie kerstherinnering. Het is kerst 2017, vlak voordat Martins moeder overlijdt. Ze leed de laatste jaren aan dementie. “Met kerst sjoelden we altijd. Het ging al niet zo goed met mijn moeder en ik had haar opgehaald. We hebben gesjoeld en uren samen foto’s gekeken. Ik was bekaf die avond, maar het was een prachtige dag geweest. Een dikke week later was ze overleden.” Martin schiet vol. “Ik zie haar weer zo liggen. En dan loopt alles voor mij door elkaar, dan zie ik ook Marianne weer liggen”, legt hij uit. “Ik zag mijn moeder liggen, dat zag er niet goed uit. We hebben toen hand in hand gebeden.

Dat was een heel intens moment. Ik weet zelf niet meer wat ik gebeden heb, maar ik kreeg de woorden. Ze was op dat moment heel rustig en heel helder. Ik zei tegen haar: ‘Het is goed, ma’ en zei zij: ‘Het is goed Martin, ga maar.’ God was daarbij, daar op dat moment.”

Wat betekent dat? Dat God daarbij was?

“Tuurlijk heb ik mijn vragen. Toen, maar ook zeker tijdens het ziek-zijn en overlijden van Marianne. God, waar ben je? Hoe zit alles in elkaar? Maar soms moet je God ook willen herkennen. In dat moment van samen bidden met mijn moeder, daar was God. Maar ook door de jaren heen door mensen die op ons pad zijn gebracht. Mensen in de kerk bijvoorbeeld, die



we verder niet kenden, die hun vakantiehuisje in Ouddorp aan ons aanboden om op adem te komen toen Marianne ziek werd. Ik geloof dat God die mensen op ons pad heeft gezet. En ook rondom het overlijden van Marianne zijn we echt gedragen en gesterkt door het gebed van gemeentelieden. Daar herken ik God in.”

Soms moet je God ook willen herkennen.

Hoe ontdekten jullie dat Marianne ziek was? Hoe is de periode van ziek-zijn geweest?

“In 2006 kreeg ze klachten. Ze ging naar de dokter. Eerst was het stress, toen dachten ze aan een spastische darm. Uiteindelijk werd ze doorverwezen. Ze werd onderzocht en toen kwamen ze een tumor van een tennisbal tegen in haar darmen. Ze moest geopereerd worden. Toen schoot door mijn hoofd: ‘Ik heb drie kleine kinderen, wat als ze niet wakker wordt uit de operatie? Gelukkig verliep de operatie goed, maar ze hadden niet alles weg kunnen halen.’ De jaren daarna blijft Marianne onder behandeling. ‘Dan ging het weer een tijdje goed, en dan weer slecht. Altijd hing dat zwaard van Damocles boven ons hoofd. De behandelingen werden steeds zwaarder. Toch heb ik tot 2017 altijd de hoop gehad dat het goed zou komen. Of er zou een medicijn gevonden worden, of God zou haar genezen. Het was een strijd, maar het zou goed komen. Zo zat ze er zelf ook in. Tot 2017. Ze ging steeds verder

achteruit. Toen kwam het besef dat het niet lang meer zou duren. Ik verloor de hoop en was niet meer zo overtuigd dat dat wonder nog zou komen. Marianne is altijd sterk gebleven, ook toen het steeds slechter ging. Tot het einde toe. Ze was echt klaar met de ziekte, en met het leven, maar ze kon ons niet loslaten. Ze is op 1 november overleden en in september zijn we nog samen naar Ouddorp geweest. Dat was een heel intense, mooie week. We hebben alles kunnen bespreken en alles kunnen uitspreken naar elkaar. We zijn 12,5 jaar ziek geweest met elkaar, dat is zwaar geweest. Maar ik ben ook dankbaar dat we zo bewust afscheid hebben kunnen nemen.”

In het begin werd ik gek van de weekenden. De stilte in huis.

Veel mensen in de gemeente hebben sterk met jullie meegeleefd in de jaren van ziekte en rond het overlijden. Maar hoe is het met jou gegaan na het overlijden van Marianne?

“In het begin werd ik gek van de weekenden. De stilte in huis. Ik liep met m’n kop tegen de muur aan. Ik ging zes keer per dag stofzuigen, drie keer de ramen zemen. Of ik ging als een gek zitten fietsen op m’n home-trainer. En dan schreeuwde ik het letterlijk uit van verdriet. Van gemis. Ik wist niet waar ik naartoe moest. Waarom gebeurt dit mij? Waarom gebeurt dit ons?” Martin is het verdriet in deze >



periode niet uit de weg gegaan. "De zomer na haar overlijden ben ik tien dagen naar Ouddorp gegaan, naar de plek waar we altijd samen heen gingen. Ik heb daar tien dagen alleen gezeten. Ik ben kapot gegaan. Het jaar daarop heb ik het weer gedaan, toen ging het al beter."

**Er valt geen mus van het dak
buiten God om. Maar bij mij
vielen ze wel.**

Welke rol speelt God in dit verdriet en gemis? Is er boosheid?

"Het is te makkelijk om te zeggen, ik ben boos op God. Dat is het namelijk niet. Tuurlijk, ik zit vol vragen, maar geen boosheid. Marianne was gewoon op, haar lijf was op. Ik moest haar loslaten, ook uit liefde. En tegelijkertijd, waarom?" Met een gebroken stem: "Er valt geen mus van het dak buiten God om. Maar bij mij vielen ze wel. Ik geloof in een liefdevolle God, waarom moest dit dan gebeuren? We waren nog lang niet klaar met elkaar. We hadden nog zoveel plannen en we hadden van deze tijd, nu de kinderen groter zijn, samen willen genieten. Ik begrijp het niet. Maar dat is mijn menselijke beperktheid."

Martin vertelt dat hij de laatste tijd moeite heeft met naar de kerk gaan. "Dat is niet uit verwijt naar God of boosheid. Nee, daar zijn op die plek is confronterend voor me. We hebben zoveel gedaan samen in de kerk. Als ik in de kerk zit, komen al die herinneringen samen." Even is het stil. "Als ik daar ben, dan zie ik de kist weer

staan." Toch is God en ook de kerk een houvast voor Martin. "Ik dwing mezelf ook om juist wel naar de kerk te gaan."

Waar put je hoop uit op dit moment? Als het verdriet te groot is?

"Ik heb een afscheidsbrief gekregen van Marianne. Als ik het zwaar heb, pak ik die brief erbij. Daarin drukt ze me op het hart om van elke dag te genieten. Het leven is zo mooi. Geef verdriet de tijd, maar ga ook verder. Die woorden helpen me. En er zijn belangrijke mensen in mijn omgeving die mijn verdriet herkennen. Die hebben me letterlijk uit de goot gehouden. Ik ben bang dat ik er anders aan onderdoor was gegaan."

Misschien een gekke vraag, na wat jij allemaal meegemaakt hebt. Maar hoe ziet voor jou de perfecte dag eruit? Of misschien beter, een goede dag?

"De perfecte dag bestaat inderdaad niet meer voor mij. Het gouden randje komt nooit meer terug. Maar een bijna perfecte dag?" Martin denkt na. "Als ik op wintersport ben en alleen boven op een berg sta. Het prachtige uitzicht, de maagdelijk witte sneeuw. Dat vind ik imponerend. Die schoonheid, dat is het paradijs op aarde voor mij." Om er met tranen in zijn ogen aan toe te voegen: "Dichter bij Marianne kan ik niet komen." 🙏



...want wie een ander liefheeft heeft de wet
vervuld (Rom 13:8)
//Rienko Boeije

Love is gentle as a rose
And love can conquer any war
It's time to take a stand
Brothers and sisters join hands

We got to let love rule
Let love rule
We got to let love rule
Let love rule

Love transcends all space and time
And love can make a little child smile
Can't you see this won't go wrong
But we got to be strong
We can't do it alone

We got to let love rule
Let love rule
We got to let love rule
Let love rule

You got to, got to, got to
(Let love rule)
Let love rule
You got to, got to, got to
Let love rule
(Let love rule)
Let love rule
You got to, got to, got to
Yes, yeah yeah
You got to, yeah
You got to, got to, got to, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Let love rule



Let Love Rule Lenny Kravitz

GELOOF
IN MUZIEK

Kring & Dialoog

Deze pagina vermeldt alle kringen en andere kleine groepen die op regelmatige basis bij elkaar komen. Hebt u interesse neem dan contact op.



BIJBEL-/GESPREKSKRINGEN

Bijbelkring

Maandelijks

Wil je deelnemen aan een kring, waar op we samen spreken over de Bijbel en wat deze voor ons leven nu betekent? Op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond zijn er kringen voor alle leeftijden. Op maandag-, dinsdag- en woensdagavond zijn er kringen met 20-30'ers. Voor meer informatie en opgeven, neem contact op met

- * Marleen Moerkerken
marleenmoerkerken@live.nl
- * Trix Vahl
trixvahl@gmail.com

Bijbelgesprekskring

Tweewekelijks

Vind je het fijn om met elkaar te praten over de Bijbel? Ieders inbreng is waardevol. Het is geen diepgaande studie, maar we willen elkaar bemoeiden in het geloof. De komende maanden staan we stil bij gedeelten uit het Johannesevangelie, onder het motto 'Jezus beter leren kennen'. Op een frisse manier willen we weer eens samen luisteren naar woorden uit het evangelie. We beginnen om 10.00 uur en eindigen omstreeks 11.30 uur.

We komen bijeen in de Oude Kerk (zij-ingang). De volgende data: woensdag 7 december en 11 januari.

In dialoog

Maandelijks

Op elke tweede (!) zondag van de maand is er gelegenheid om met elkaar het gesprek aan te gaan over allerlei onderwerpen, die het geloof en leven raken. Nadere informatie:

Carin Vliegenthart-Knol
c.a.vliegenthart@gmail.com

Spiegelkring

Maandelijks

Samen spreken we over inzichten van Augustinus met het oog op onze tijd. We gebruiken als uitgangspunt het boek van Hans Alderliesten, 'Augustinus voor mensen van nu'. We leren van elkaar én beleven samen mooie bijeenkomsten. Als u een keer mee wilt doen, dan bent u van harte welkom. We komen op maandagavond 28 november, 9 januari en 6 februari samen. Inloop vanaf 19.45 uur in de Oude Kerk (zij-ingang). We zijn inmiddels aangeland bij de hoofdstukken 5,6 en 7. Ook zonder boek, ben je welkom!



CATECHISATIE

Ben je 11 jaar of ouder en wil je wel eens praten over 'dingen die er toe doen, kom dan naar catechisatie. Ook al ben je geen kerklid, als je meer wilt weten over het christelijk geloof, dan ben je van harte welkom! Op dinsdagavond staat vanaf 19.30 uur de deur open, om 19.45 uur beginnen we én om 20.30 uur eindigen we. Plaats: de Oude Kerk (Charloisse Kerk singel 35). Als je onder bent én je hebt interesse voor het geloof en je worstelt met vragen, neem dan ook contact met ons op.

Bert Davelaar
Predikantprgz@gmail.com



Amos Hermen Anthonie Hoek, zoon van Ewout en Riëlle Hoek-Hogchem 



Wel & Wee



Zie om naar de ander en stuur eens een kaartje om te delen in de vreugde of het verdriet van een gemeentelid

ZIEKEN

Mevr. [REDACTED] meester is definitief overgegaan naar Smeetsland. We hopen dat ze zich daar thuis gaat voelen.

[REDACTED]

Mevr. [REDACTED] kampt met zuurstofgebrek. De onderzoeken lopen nog. We wensen haar Gods heilende nabijheid toe.

[REDACTED]

Dhr. [REDACTED] heeft tweemaal binnen korte tijd in het ziekenhuis gelegen. We wensen hem een spoedig herstel toe.

[REDACTED]

OVERLEDEN

Op 10 november is [REDACTED] ingeslapen, in de leeftijd van 92 jaar (een 'in memoriam' volgt in het volgende nummer). Troost en kracht wensen we toe aan Jo en de kinderen.

[REDACTED]

GEBOREN

Zondagavond 6 november is geboren Amos Hermen Anthonie Hoek, zoon van Ewout en Riëlle Hoek-Hogchem [REDACTED]. Onze hartelijke felicitaties gaan uit naar Ewout en Riëlle! (zie voor foto pag. 33)

JUBILEUM

Dhr. A.E.M. Schuurbijs en mevr. M.N. Schuurbijs-Westbroek hopen op 30 december hun 40-jarig huwelijksjubileum te gedenken.

[REDACTED]

VERJAARDAGEN

Mevr. [REDACTED] hoopt op 7 december 93 jaar te worden.

[REDACTED]

Mevr. [REDACTED] hoopt op 16 december 90 jaar te worden.

[REDACTED]

Mevr. [REDACTED] hoopt op 25 december 80 jaar te worden.

[REDACTED]

Dhr. [REDACTED] hoopt op 27 december 93 jaar te worden.

[REDACTED]



Noorderlicht Charlois

Door Yasmin Kemp – van der Lugt



De adventstijd. Een periode van hoop, verwachting en vreugde, een periode om toe te leven naar Kerst. Dan mogen we de geboorte van Jezus vieren, wat een wonder! We kijken uit naar deze periode, die we met elkaar mogen vieren.

We hebben als Noorderlicht Charlois veel om dankbaar voor te zijn het afgelopen jaar. Een groot dankpunt is de komst van onze nieuwe pioniervoorganger Corine. Ze kwam met haar gezin naar Charlois, en we zijn gezegend met hen in ons midden. Er leek daarna ook weer nieuwe energie te zijn bij gemeenteleden en binnen het kernteam om activiteiten en taken op te pakken. Daarnaast zijn we met de start van Corine ook een weekend met de gemeente weggeweest, tijdens Pinksteren. Dit was een fijn en verbindend weekend met elkaar, met goede gesprekken en veel van God.

Ook zijn we erg dankbaar voor de nieuwe kernteamleden, Ferry en Liesanne. Tijdens de maandelijkse kernteamvergaderingen nemen we ruim de tijd om te bidden, en we zien steeds weer wat God aan het doen is in onze gemeente. We danken voor de groei van onze gemeente. De laatste paar maanden zien we de vaste groep gemeenteleden zichtbaar groeien in aantal. Ook de verbinding met elkaar blijft, door de gesprekken tijdens de soep na de dienst, de onderlinge

koffietjes, de kringen en de gezamenlijke activiteiten. Ten slotte kwam er laatst nog meer mooi nieuws: ons pioniersplan voor de komende jaren is goedgekeurd en we kunnen rustig verder gaan bouwen aan onze gemeente.

**Onze verwachting is dat God
zichtbaar aan het werk blijft
in de wijk en in de
Oude Kerk.**

Dat brengt ons bij de hoopvolle verwachting van 2023. We kijken uit naar de verdere groei van onze gemeente. Ook kijken we uit naar de (al bestaande) samenwerking met jullie, en we hopen met elkaar verder de toekomst te onderzoeken. Onze verwachting is dat God zichtbaar aan het werk blijft in de wijk en in de Oude Kerk. We hopen steeds weer de goedheid van God te zien, en we willen blijven vertrouwen op wat Hij gaat doen. We hopen dat we de verbinding met elkaar mogen blijven vinden, zowel binnen de eigen gemeente als daarbuiten.

Wij wensen je een hoopvolle en gezegende tijd toe. We danken voor de komst van Jezus.

Aan Hem alle glorie! 🙏



Nieuws Timotheüs

Stichting Gereformeerd Jeugdwerk Rotterdam-Charlois
Gebouw Timotheüs, Boergoensestraat 29 - www.gebouwtimotheus.nl
Telefoonnummer secretaris 06 51 71 93 38



ACTIVITEITEN

Voor alle vaste wekelijkse activiteiten kijk op www.gebouwtimotheus.nl

Nieuwjaarsreceptie za 7 jan 15.00-18.00 uur

Wij wensen iedereen fijne en gezegende feestdagen. Na een aantal jaar corona mogen we eindelijk weer het nieuwe jaar begroeten door onze traditionele nieuwjaarsreceptie te organiseren. Op zaterdag 7 januari 2023 van 15.00 tot 18.00 uur ontvangen wij partners, vrijwilligers, betrokkenen bij het jeugdwerk en gebouw Timotheüs,

gemeenteleden en eenieder die welkom wil zijn voor een hapje en een sapje. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn in gebouw Timotheüs, Boergoensestraat 29, te Rotterdam-Charlois.

Namens het bestuur,
Ivo van Wijngaarden



Foto uit de oude doos 



Nieuws Het Anker

Diaconaal-missionaire organisatie.

Zie voor meer informatie: www.hetankercharlois.nl



INFO

Het Anker kent twee verschillende locaties, namelijk Carnisse en Oud-Charlois. Carnisse is de hoofdlocatie. Hier worden diverse activiteiten voor kinderen (club, huiswerkbegeleiding en musical/dans) georganiseerd. Kijk voor meer info op de website: jeugdhavenhetanker.nl

Een paar jaar geleden werkte ik als maatschappelijk werker in het wijkteam van Carnisse. Het werk viel mij zwaar, ik kon de vaak heftige problematiek moeilijk loslaten. Als ik van huis naar het werk door de Maastunnel reed, en ik kwam de tunnel uit, dan voelde het alsof de duisternis op mij viel. Alsof alle problemen van Carnisse op mijn schouders drukten, heel beklemmend. Na een jaar ben ik met dat werk gestopt en toen ik na twee jaar terug kwam in de wijk om bij het Anker te gaan werken, kwam ik erachter dat er ontzettend veel Christenen, lichtdragers in Carnisse wonen. En dat er heel veel kerken actief zijn in de wijk als de handen en voeten van Jezus. Het geruststellende besef kwam bij mij dat het Licht altijd sterker is dan de duisternis.

Als we terugblikken op het afgelopen jaar zijn wij ontzettend dankbaar voor het feit dat alles weer 'normaal' werd na een tijd van coronamaatregelen. Het licht aan het eind van de tunnel brak door.

De kinderclubs konden weer draaien en de extra activiteiten in de vakanties, zoals de Vakantiebijbelclub en een spelletjesdag, konden weer doorgaan. Voor het kinderkamp waren de beperkingen er af en kon het maximaal aantal kinderen weer mee.

We zijn dankbaar dat we als medewerkers van Het Anker een Licht mochten zijn voor de ander. We gaven onze tijd, aandacht, warmte en liefde aan de kinderen, tieners, ouders en senioren. In het nieuwe jaar willen we een steeds groter licht worden voor Carnisse. Dat steeds meer mensen mogen gaan geloven en ervaren dat het Licht sterker is dan de duisternis en het Licht altijd overwint.

Marijke Luchtenburg
vervangend coördinator Stichting Het Anker

Thuis in Charlois

Thuis in Charlois is een diaconale organisatie
Het motto is: *Een thuis voor iedereen!*



INFO

Thuis in Charlois zet zich in om met vele vrijwilligers mooie activiteiten voor de wijk te organiseren, om te verbinden en te steunen. Elke week is er een wijkmaaltijd, taalles, computerles, haken & breien, het uitdeelpunt van de Voedselbank en een inloopspreekuur. Kijk voor alle info over activiteiten op thuisincharlois.nl

Beste lezers,

Ook bij Thuis in Charlois leven we naar het einde van het jaar toe. Er wordt hard gewerkt om van de kerstviering voor de wijk een mooi feest te maken. We krijgen hierbij steun uit onverwachte hoek. Meerdere ondernemers uit Oud Charlois bieden hulp aan. Mara van Café 't Paviljoentje is hier de aanjager van. Het is prachtig om te zien hoe van diverse kanten hulp wordt aangeboden!

Daarnaast kijken we uit naar de verhuizing van de stichting. Er is het afgelopen jaar en zeker de afgelopen maanden hard gewerkt om van de voormalige Wilhelminaschool een prachtig onderkomen te maken voor de stichting. We willen hier meerdere dagen per week de deuren openen voor wijkbewoners, zodat ze op een gezellige plek elkaar kunnen ontmoeten en een bakkie kunnen doen. Om een gezellige verwelkomende huiskamer te creëren zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die graag hun gastvrijheid tonen. Op de laatste gemeen-

teavond is gebleken dat velen van jullie dat talent hebben. We horen graag op welke ochtenden in de week je ons zou kunnen en willen helpen!

Op de kerstmarkt van 17 december zullen we met Kerk in de Buurt een levende kerststal verzorgen waar buurtbewoners op een toegankelijke manier, met muziek, het kerstverhaal horen.

Zo kijken we uit naar een nieuw jaar waar we in de geest van kerst onze deuren open stellen voor iedereen, maar bovenal voor mensen die elders geen thuis (herberg) vinden.

Tot ziens!

Arend Ripping
arend@thuisincharlois.nl
06 55 700 347

Steun het werk van
Thuis in Charlois



Contactpersonen



Contactpersonen	Adres	Telefoon
Protestantse wijkgemeente Charlois / Oude Kerk		
Predikant ds. A.P. Davelaar predikant@oudekerkcharlois.nl	Boergoensevliet 146 3082 KX Rotterdam	06 155 448 90
Voorzitter Kerkenraad dhr. R.P. Roos voorzitter@oudekerkcharlois.nl	[REDACTED]	[REDACTED]
Scriba mw. A. Klaassen scriba@oudekerkcharlois.nl	[REDACTED]	[REDACTED]
Coördinator Pastoraat VACANT		
Koster Oude Kerk dhr. J. Kremer	[REDACTED]	[REDACTED]
Kindernevendienst Mathilde Davelaar kindernevendienst@oudekerkcharlois.nl		
Oude Kerk www.oudekerkcharlois.nl	Charloisse Kerksingel 35 3082 DA Rotterdam	010 4 29 13 43
Bankrekeningnummers:		
CvK PgRZ inz. wijkgemeente Charlois	NL08 RABO 0373 7282 04	
Diaconie Protestantse wijkgem. Charlois	NL89 INGB 0005 9242 45	
PgRZ-Project Samenwerking		
ds. A.P. Davelaar	Portlandstraat 57 3082 XG Rotterdam	06 155 448 90
Bankrekeningnummer	NL27 INGB 0694 3600 66	
Samenwerkingspartners		
Alfa y Omega (Spaanstalig) Tito & Marelyn Haars	Charloisse Kerksingel 35 3082 DA Rotterdam	06 385 540 38 06 389 849 86
Chr. Gemeente Rotterdam (Chineesstalig) Anton Qin	Portlandstraat 57 3082 XG Rotterdam	06 199 316 69
Noorderlicht Charlois Ds. Corine Zonnenberg	corine@- noorderlichtrotterdam.nl	
Beheerstichting Oude Kerk Hans van Dop	beheerder@- oudekerkcharlois.nl	06 431 062 21



ACTIVITEITEN

Concert (pag. 8)	Za 26 nov 20.00 uur	Oude Kerk
Stilteviering (pag. 6)	Zo 27 nov 20.00 uur	Oude Kerk
Concert (pag. 8)	Za 10 dec 20.00 uur	Oude Kerk
Kerstmarkt!	Za 17 dec 11.00 uur	Oude Kerk
Avondviering (pag. 6)	Wo 21 dec 20.00 uur	Oude Kerk



KERKDIENTEN

Zondag Eerste adventszondag & Avondmaal	27 nov 10.00
Voorganger: ds. A.P. Davelaar	Organist: M. Breukhoven
Zondag Tweede adventszondag	4 dec 10.00
Voorganger: ds. Blootens	Organist: J. van Gils
Zondag Derde adventszondag	11 dec 10.00
Voorganger: ds. A.P. Davelaar	Organist: M. Breukhoven
Zondag Vierde adventszondag	18 dec 10.00
Voorganger: ds. H.M. de Jong	Muziek: Combo
Zondag Kerstavond & Avondmaal	24 dec 19.00
Voorganger: ds. A.P. Davelaar	Organist: J. van Gils
Zondag Kerstnachtdienst	24 dec 22.00
Voorganger: ds. C. Zonnenberg	Muziek: Combo/Band
Zondag Eerste Kerstdag	25 dec 10.00
Voorganger: ds. A.P. Davelaar	Organist: M. Breukhoven
Zondag Nieuwjaarsdag	1 jan 10.00
Voorganger: ds. C. Zonnenberg	
Zondag	8 jan 10.00
Voorganger: Dr. G. H. van de Graaf	

* U kunt de diensten ook beluisteren via kerkdienstgemist.nl 