

## Themadienst Wijk B – Zondag 13 januari 2019

### Bijbellezing:

Efeze 5: vers 1 t/m 21

### Bijbeltekst:

*Efeze 5: 1a "Wees dan navolgers van God..."*

### Aandachtspunten:

1. Wandel in de liefde (vers 2)
2. Wandel als kinderen van het licht (vers 8b)
3. Wandel als wijzen (vers 15)



### Samenvatting van de verkondiging

Wat betekent het om geroepen te worden door God? Wie geloofsbelijdenis doet, zegt 'ja' op de vraag: aanvaardt u de roeping door Gods genade uw Heiland te volgen? In de loop van de eeuwen is er over navolging veel gezegd. In Efeze 5 is de oproep navolgers van God te zijn en te wandelen in de liefde. Zoals het volk Israël als heilig volk werd geroepen om God te volgen, zo wordt ook de nieuwtestamentische gemeente geroepen om God in Jezus Christus te volgen.

Wandelen in de liefde, zoals Jezus Christus ons heeft liefgehad wordt door vertaald in een leven van navolging. Let wel: geen nabootsing of imitatie, maar navolging. De liefde van Jezus Christus betekende het offer dat Hij bracht, plaatsvervangend voor onze schuld. Om die te verzoenen en te

bedekken voor God (vers 2). Het geloof in Jezus Christus geeft ons bestaan een andere richting en legt ons bestaan onder een vergrootglas. De gelovigen zijn immers heilig: God toegewijd en breken met allerlei ergerlijk zonden (vers 3-5). Volharden in dergelijke zonden betekent uitsluiting van het rijk van Christus, geen onderdeel zijn van de eeuwige erfenis. De tere plantjes van het geloofsleven in de jonge christengemeente hebben voeding nodig. Navolging betekent: ga niet de door God gestelde grenzen over. We zijn immers door Jezus Christus uit de duisternis van de zonde getrokken? (vers 8)

Wandel als kinderen van het licht. Dit betekent onder het gezag en de autoriteit van de Heilige Geest staan. En door de Geest geleid worden brengt ook vruchten met zich mee: een leven naar de wil van God, goedheid en waarheid (vers 9). In Zondag 9 (H.C.), vraag en antwoord 64 staat dat wie in Jezus Christus door een waarachtig geloof is ingeplant vruchten uit dankbaarheid voortbrengt.

Gelovigen hebben daarnaast de taak de werken van de duisternis te ontmaskeren en te bestraffen. 'Ontwaak, u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten' (vers 14). Navolging betekent ook midden in deze wereld staan met alle verleidingen van dien.



## Themadienst Wijk B – Zondag 13 januari 2019

### Gespreksvragen:

Lees Efeze 4, vers 17 t/m 32 en Efeze 5, vers 1 t/m 21 hardop met elkaar

1. Welke tekst of gedeelte spreekt u/jou specifiek aan? Waarom? Deel dit met elkaar.
2. In Efeze 5 vers 1 worden we opgeroepen om ‘navolgers van God’ te zijn en te ‘wandelen in de liefde’. Bent u/ben jij een navolger? Hoe kunnen we elkaar als gemeenteleden helpen om navolgers te zijn en te blijven? Wat zijn kenmerken van iemand die wandelt in de liefde?
3. In Efeze 5 vers 1 en 2 staan - een beetje tussen de regels door- dé drijfveren van navolgen. ‘Wees dan navolgers van God, *als geliefde kinderen* en wandel in de liefde, *zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven...*’ Wat betekenen dit voor jou? Waarin ligt uw/jouw identiteit?
4. Wie ‘uitbeelders’ (navolgers) van God willen zijn, dus als Zijn beeld en als Zijn gelijkenis willen leven, zullen naar heiliging streven. Lees Efeze 4:24 en Efeze 5:3. Wat betekent het woord ‘heilig’? Wie zijn eigenlijk deze heiligen? Hoe kan een mens heilig zijn? Vergelijk hierbij Leviticus 20:26 en 1 Petrus 1:15.
5. Christus wel of niet kennen is een verschil van dag en nacht (zie Efeze 4:20). Paulus noemt in dit gedeelte veel dingen. Zet met elkaar op een rijtje wat hoort bij leven in de duisternis. Maak ook een opsomming van de kenmerken van wandelen in het licht. Zijn alle woorden duidelijk? Wat valt u/jou op?
6. Efeze 5 vers 8 heeft het over duisternis en licht. Wat bedoelt Paulus hier? Is het moeilijk om helemaal in het licht te wandelen? Hoe kom je daar achter?
7. In vers 11 worden we opgeroepen om onze ‘onvruchtbare werken van de duisternis te ontmaskeren’. Welke dingen zijn dat in uw/ jouw leven? Bent u/jij zich bewust van de opdracht om te wandelen in het licht? Hoe kan dat?
8. Vers 14 is een bekende en zeer scherpe tekst. Wat vindt u/jij ervan dat Paulus de christelijke gemeente van Efeze typeert als ‘slapend en in de dood liggend?’ Hoe zou God onze gemeente typeren?
9. Lees de slotverzen 18, 19 en 20. Leg uw/jouw agenda van de afgelopen week hier eens naast. Waar zit u/jij vol van? Wat is jouw/uw valkuil en uitdaging?
10. Reageer op de stelling: ‘Als christen moet je je voortdurend omkleden.’ (Efeze 4 vers 20 t/m 24)
11. Thomas à Kempis (1380-1471): ‘Zolang we in deze wereld leven zullen we last hebben van verzoeken en verleidingen. Maar Christus zegt: “Wie Mij volgt wandelt niet in de duisternis” (Joh 8:12). Ons voorname streven moet dus zijn: ons in het leven van Jezus Christus verdiepen’. Wat kunt u/kun jij leren van Thomas à Kempis?

### Gastadressen:

Vanavond kan er doorgesproken worden over het thema aan de hand van de gespreksvragen. U/Jij bent van harte welkom rond 20:00 uur op de volgende adressen:

Fam. Huls – Carmen 13 (De Maten)  
Fam. van Dijk – Amersfoortstraat 6 (Sectie 14)  
Fam. Torn Broers – Veenmos 103 (Sectie 13)  
Fam. Haan – Silene 168 (Sectie 13)  
Dhr. G.J. Kattenberg – Schelp 10, IJsselmuiden (Sectie 7)  
Fam. van den Houten – Graafschap 17 (Binnenstad)  
Fam. van der Plaats – Buitenhoek 2 (Sectie 11)  
Fam. Hoefnagel – Marinus Postlaan 21  
Fam. Aalberts – Bovensingel 64 (Sectie 5 en 6)  
Fam. van der Weerd – Donk 23 (Onderdijks)  
Fam. van Zuthem – Apeldoornsestraat 23

### Jeugdgroepen:

**Jeugd 12-15:** Fam. Hulsman – Willem Hendrik Zwartallee 79 – start 19:30 uur  
**15+:** Fam. Hubach – Tholenstraat 17 – start 19.30 uur  
**20+:** Botermarktzaal Broederhuis – inloop 19:30 uur o.l.v. ouderling R. van Daltsen.

~ Neem de bundel Weerklank mee! ~

### Liederen om met elkaar te zingen:

- \*Psalm 27: 1, 4 – Weerklank  
\*Wordt een mens tot God bekeerd – Weerklank 398  
\*Welzalig de man, die niet wandelt – Weerklank 8  
\*Heilige Geest van God, vul opnieuw – Weerklank 195  
\*Kom, o Geest van God gegeven – Weerklank 200  
\*Als je geen liefde hebt voor elkaar – Weerklank 605  
\*Ontwaakt nu, wie slaapt – Weerklank 256  
\*Groot is Uw trouw – Weerklank 432  
\*God enkel licht – Weerklank 485  
\*Uw Woord is een lamp voor mijn voet – Weerklank 616