



De stenen van David

1 Samuel 17:40

"Toen pakte David zijn stok. Daarna zocht hij in een kleine rivier vijf gladde stenen voor zijn slingerwapen. Die stopte hij in zijn tas. En terwijl hij naar Goliat liep, hield hij zijn wapen in zijn hand."



Die kleine stenen aan de rand van de rivier leken heel onbelangrijk. Toch gebeurde er met die stenen iets heel bijzonders later in het verhaal... iets kleins kan heel waardevol worden. Denk maar eens aan het geven van een complimentje of iemand helpen met de boodschappen dragen.

Opdracht:

Hier mag je een kleine steen beschilderen.
Deze steen mag je als cadeautje aan iemand geven.
Bedenk aan wie jij de steen wil geven en schilder iets op de steen voor die persoon.

Vraag om door te praten:

1. Voor wie schilder jij een steen, en waarom?