

# In gesprek over het boek 'Bijbel in het midden'

Onderlinge verschillen kunnen het geloofsgesprek in de weg zitten. Omdat de kerk een gemeenschap is die bijeen wordt gehouden door de band met Jezus Christus, kan ze niet zonder geloofsgesprekken. Deze handreiking wil dergelijke geloofsgesprekken stimuleren en ook uitdagen ze te voeren.



## Thema

### Voor wie

Volwassenen, Kerkenraad

### Duur

Meerdere bijeenkomsten

Geloofsoopvoeding & Geloofsgesprek

Generale & Kleine Synode

Onderlinge verschillen kunnen het geloofsgesprek in de weg zitten. Omdat de kerk een gemeenschap is die bijeen wordt gehouden door de band met Jezus Christus, kan ze niet zonder geloofsgesprekken. Deze handreiking van Maarten Wisse wil dergelijke geloofsgesprekken stimuleren en ook uitdagen ze te voeren.

## Boek 'Bijbel in het midden'

In het boek 'De Bijbel in het midden' van Maarten Wisse is een pleidooi voor het geloofsgesprek in de kerk te midden van verschillen. Per hoofdstuk zijn er gespreksvragen toegevoegd. In het boek zit ook een opzet voor een bijbelstudie.

[Bestel het boek 'De Bijbel in het midden'](#)

Meer hierover is te lezen in dit interview met Maarten Wisse:



[Maarten Wisse: "In het geloofsgesprek kunnen verschillen op tafel komen"](#)

[22 jun 2020](#)

Ook gaf hij online college over dit onderwerp: