

De Bijbel gaat open

Deze bijeenkomst gaat over de Bijbel. De kinderen maken kennis met het boek.



Onderdeel van programma

Voor wie
9-12 jaar

Basiscatechese: Bijbel

Duur
60+ minuten

Doelen van de bijeenkomst:

- De kinderen ontdekken dat er van de Bijbel verschillende versies en vertalingen bestaan.
- De kinderen ontdekken dat de Bijbel uit meerdere boeken bestaat.
- De kinderen maken kennis met verschillende soorten Bijbelboeken en met de Bijbelboeken zelf.

Samenvatting:

In deze bijeenkomst maken kinderen kennis met de Bijbel, om te beginnen gewoon door het boek te pakken en erin te bladeren. Ter voorbereiding zoeken de kinderen samen met hun ouders naar zoveel mogelijk (soorten) Bijbels. Als leiding bereid je jezelf ook voor op de bijeenkomst. Je gaat een verhaal uit de bijbel voorlezen dat jou aanspreekt. Daarna gaan de kinderen aan de slag met praktische opdrachtjes waar je wedstrijdjes van kunt maken. Ze bepalen bijvoorbeeld bij allerlei bijbelboeken en bijbelteksten of die bij het Oude of Nieuwe Testament horen. Tenslotte speel je een Bijbelquiz in de vorm van het spel 'Ren je rot'. En kinderen krijgen vragen mee naar huis om met hun ouders/verzorgers te bespreken wat de Bijbel voor hen betekent.

Het gehele programma vind je in de eerste bijlage.

Werkbladen:

- Werkblad 5.1 Bijbels verzamelen
- Werkblad 5.2 Kaartje soorten Bijbelboeken
- Werkblad 5.3 Kaartjes Bijbelboeken
- Werkblad 5.4 Bijbelquiz

De werkbladen vind je in de bijlagen.

