

De Bijbel voor het leven

Deze bijeenkomst gaat over de manieren waarop de Bijbel mensen aanspreekt, emoties oproept en aanzet tot actie.



Onderdeel van programma

Voor wie
9-12 jaar

Basiscatechese: Bijbel

Duur
60+ minuten

Doelen van deze bijeenkomst:

- De kinderen ontdekken dat Bijbelse verhalen mensen op verschillende manieren kunnen aanspreken.
- De kinderen ontdekken welke functie de Bijbel heeft in het dagelijkse leven van mensen.

Samenvatting:

De Bijbel wordt op allerlei momenten en manieren gelezen. En al zo lang de Bijbel bestaat, heeft dit boek van alles opgeroepen bij mensen: emoties, gedachten, dromen en visioenen. De woorden en de verhalen uit de Bijbel hebben mensen geïnspireerd. Vertel de kinderen een Bijbelverhaal dat jou zelf raakt, en leg uit waarom. Bespreek vervolgens hoe en wanneer de Bijbel wordt gebruikt, thuis, op school en in de kerk. Daarna laat je de kinderen emoties uitbeelden. Wat doe je als je boos bent, of blij, of bang etc.? Een (Bijbel)verhaal kan ook al deze emoties oproepen. Bespreek wat het favoriete boek van de kinderen is en welke gevoelens die boeken bij hen oproepen. Lees vervolgens de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan voor en laat de kinderen plaatjes van emoticons kiezen die voor hen passen bij het verhaal. Naast het oproepen van emoties, zet de Bijbel ook mensen aan tot actie. Bedenk samen enkele voorbeelden daarvan.

Het gehele programma vind je in de eerste bijlage.

Werkbladen:

- Werkblad 7.1 – De Bijbel voor elke dag
- Werkblad 7.2 – Mijn favoriete boek
- Werkblad 7.3 – Emoticons
- Werkblad 7.4 – Gebed

De werkbladen vind je in de bijlagen.

