

God is groter

Ontdek-activiteit: Laat je lengte opmeten.



Thema

Kliederkerk

Voor wie

Alle leeftijden

Duur

0 - 20 minuten

Bijbeltekst

"Toen kwam er uit het kamp van de Filistijnen een sterke soldaat naar voren. Zijn naam was Goliat en hij kwam uit de stad Gat. Hij was bijna 3 meter lang."

1 Samuel 17:4

Nodig

- Grote vellen papier of een stuk behang dat je verticaal (aan elkaar) op de muur plakt als meetlat
- Meetlint
- Stiften of pennen

Uitleg activiteit

Zet van tevoren afmetingen in meters en centimeters aan de rand van het papier.

Schrijf bovenaan het papier de tekst 'Goliat was 3 meter lang, MAAR... God is GROTER.' (Zie afbeelding hieronder).

Deelnemers meten op hoe lang ze zijn en zetten een streepje en hun naam op het meetlint.

Bespreek daarbij bijvoorbeeld onderstaande vragen.



Voorbeeld gespreksvragen

- Hoeveel langer was Goliath dan dat jij bent?
- In welke situatie kan het jou helpen om te bedenken dat God GROTER is?