

In gesprek over de ziel

Het boek 'Kijk op de ziel' van theologe Martine Oldhoff is een gespreks- en bezinningsboek dat de betekenis van de ziel in het christelijke geloof verwoordt. 'Kijk op de ziel' biedt je theologische verdieping, actuele voorbeelden en veel stof tot nadenken. Een bezinningsboek dat leidt tot diepe geloofsgesprekken met vrienden, familie of gemeenteleden.



Thema

Generale & Kleine Synode

Voor wie

Volwassenen

De ziel duikt overal op. Van seizoenen lang in 'Kijken in de ziel' op de televisie tot in het spirituele tijdschrift Happinez. Tegenwoordig nemen veel gelovigen het woord minder gemakkelijk in de mond. Dat is jammer, want eeuwenlang was de ziel een bekend begrip in kerk en theologie. Oldhoff werpt een nieuw licht op dit oude woord.

[Boekje 'Kijk op de ziel' bestellen](#)

Gespreksvragen bij het boek 'Kijk op de ziel'

1. Als je het woord 'ziel' hoort, waar denk je dan aan? Hoe zou je 'ziel' omschrijven?
 - mijn (geestelijke) ik
 - mijn innerlijk
 - mijn diepste kern
 - mijn antenne voor God
 - een goddelijke vonk in mij
 - een speciaal deel van mij dat voortleeft na de dood
 - het onzichtbare ik dat voortleeft na de dood
 - ik als unieke persoon

- mijn gevoelsleven
 - datgene wat mij drijft
 - ... nog anders
2. 'Wij zijn ons lichaam' of 'wij zijn ons brein': hoe reageer je op die stelling? Op grond waarvan?
 3. Gebruik je het woord 'ziel' wel eens als het over jezelf gaat of als je over jezelf nadenkt?
 4. Hoort het woord 'ziel' ook bij de taal van de kerk? Hoe?

In mei 2021 gaf Martine Oldhoff online college over dit thema:

