

In gesprek over 'het geloofsgesprek'

De scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk, ds. René de Reuver, wil graag dat die woorden van geloof weer klinken. Dat brengt hem in gesprek met vier predikanten die woorden smeden – woorden die bedoeld zijn om in te wonen.



Thema

Voor wie

Volwassenen

Geloofsopvoeding & Geloofsgesprek

Duur

Meerdere bijeenkomsten

De scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk, ds. René de Reuver, wil graag dat die woorden van geloof weer klinken. Dat brengt hem in gesprek met vier predikanten die woorden smeden – woorden die bedoeld zijn om in te wonen.

De predikanten zijn:

- [Ds. Martin van Dam](#) (1983), hervormde gemeente Baarn
- [Ds. Mirjam Kollenstaart](#) (1977), gereformeerde kerk Ottoland
- [Ds. Ad van Nieuwpoort](#) (1966), protestantse gemeente Bloemendaal
- [Ds. Irma Pijpers](#) (1982), protestantse gemeente Zutphen

Aan de hand van deze video's en het boekje '[De Bijbel in het midden - het geloofsgesprek te midden van verschillen](#)' van Maarten Wisse kunt u in de gemeente in gesprek gaan over de vraag waarom het vaak zo lastig is om een geloofsgesprek te voeren.



**Protestantse
Kerk**

| Vindplaats van
geloof, hoop en liefde