

Materiaal Israëlzondag 2022

Elk jaar biedt de Protestantse Kerk materiaal voor de Israëlzondag aan voor gebruik in plaatselijke gemeenten. Dit jaar zijn rond de gegeven bijbelteksten uit het oecumenisch leesrooster, Marcus 10:1-16 en Johannes 8:1-11, verschillende bijdragen geschreven.



Onderdeel van programma

Voor wie

Voorgangers, Kerkenraad

Aan tafel! - Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding

Thema

Jaarthema & Startzondag

Kerk & Israël

Sieger Köder, Ihr habt mir zu essen gegeben
© Sieger Köder-Stiftung Kunst und Bibel, Ellwangen
www.verlagsgruppe-patmos.de/rights/abdrucke

De bijdragen voor de Israëlzondag op 2 oktober sluiten aan bij het jaarthema 'Aan tafel!' Centraal staan de bijbelgedeelten Jesaja 25:6-12 en Lucas 14:12-24. Een thematische keuze, niet vanuit het oecumenisch leesrooster.

Verhalen over samen eten komen in de Tenach, de joodse Bijbel, vaker voor, schrijft [Birke Rapp](#). Ze hebben vaak iets met het verbond tussen God en het Joodse volk te maken. Maar een maaltijd voor alle volkeren samen, zoals in Jesaja 25:6 wordt beschreven, is echt uniek.

[Davy Hoolwerf en Nico van den Houten](#) zoomen in op de tafelgesprekken van Jezus, zoals Lucas daarover schrijft. Wie nodig je aan tafel? is de vraag. De vraag kantelt naar hoe je deelneemt aan

de tafel in het koninkrijk van God. Het visioen uit Jesaja 25 resoneert mee. [Beatrice Jongkind](#) legt er de vinger bij hoe deze tekst uit Lucas anti-joods is uitgelegd. Maar zo leggen we de klemtoon op de verkeerde plaats.

[Lieve Teugels](#) kijkt naar beide teksten en legt een angel bloot. Bij het zoet van de maaltijd zit telkens iets bitter. Ze stelt vragen aan de teksten en aan ons: kunnen we feestvieren zonder dat het ten koste van een ander gaat?

[Marcus van Loopik](#) belicht weer een ander aspect van de maaltijd. Er is weliswaar een onderscheid, maar geen tegenstelling tussen een gewone dagelijkse en concrete maaltijd en de maaltijd in het komende vrede-rijk van God. De komende wereld kan ook al hier en nu, en aan tafel, beleefd worden.

[Andreas Wöhle](#) bespreekt ten slotte een interessante vraag. Wat doe je eigenlijk als je de seidermaaltijd in een christelijke kerk viert? Hij heeft daar een duidelijke mening over en vertelt over een bijzondere viering.

